

From: Griffie
Sent: 11 Mar 2019 08:49:47
To: Info
Cc:
Subject: Graag inboekenFW: Dorpsinfo maart 2019
Attachments: 3. Maart 2019.pdf

Van: Aart Maat [mailto:maat@kabelfoon.nl]
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 21:12
Aan: Griffie
Onderwerp: RE: Dorpsinfo maart 2019

Hallo beste mensen

Vriendelijk verzoek ik om deze editie van Dorpsinfo door te sturen naar de raadsleden en steunraadsleden

Bij voorbaat dank daarvoor.

Groet, Aart maat



DORPS-INFO

***Uitgave van HinT Ter Heijde aan Zee
Maart 2019***

Ik mocht het in het vorige nummer nog wel schrijven: Waar blijft de zon. We werden op onze wenken bediend. Daar kikker je van op. En dat doe je ook als je de afrol op- of afgaat en je ziet de krokussen op het grasveldje bij de kanonnen de kop opsteken en je begroeten met een fraaie bloemenpracht. Het voorjaar is in ons land en de dagen gaan lengen. We komen uit onze huizen en gaan hopelijk genieten van veel fraaie zonnige dagen.



Onder aan de afrol staat ook weer het bekende verkiezingsbord. Wat zullen we nu weer eens gaan stemmen. Heel wat mensen hebben hun keus reeds gemaakt. Er zijn echter nog veel twijfelaars, maar ook mensen die niet gaan stemmen. Een wijze raad. Laat uw stem niet verloren gaan. Het is een kleine moeite en voor

ons als Heijers is het vlakbij waar u uw stem uit kunt brengen.
Hup naar het Vrondel op 20 maart, het is zo gepiept.

Deze keer een wat kleinere uitgave dan u gewend bent. Het nieuws was op. Bij deze de oproep voor leuke dingen of anekdotes, die u meegemaakt hebt in ons dorp. Misschien zit er wel wat bij die vermeldenswaardig zijn. Zo'n stukje in de vorige editie over Roy van Eijk zegt al genoeg, dat is nieuws van de bovenste plank.

Zulke dingen willen de mensen graag lezen. Veel leesplezier.

Aart Maat

Het aprilnummer komt uit in week 14 van 2019 en wordt bezorgd met een oplage van 330 stuks op vrijdag 5 april en digitaal met een oplage van 200 stuks op dezelfde dag verstuurd. Totale oplage is 550 stuks en er komen er steeds meer bij. Kopij en nieuws kunnen ingeleverd worden t/m 22 maart via maat@kabelfoon.nl of de brievenbus aan de van Speijkstraat 6.

Welke onderwerpen komen er aan de orde;

- Wel en wee van Ter Heijde.
- 'In het Zonnetje'
- Tal van andere wetenswaardigheden
- Omloop Ter Heijde
- Praatje met de uitvoerder Admiraal
- 60 jarig huwelijk



Agenda februari/maart



Maandag 11 maart	Ledenvergadering Dorpsver. Ter Heijde aan Zee Aanvang: 19.30 uur
Dinsdag 12 maart	Inloop uur bewoners HinT huis 10.00 – 11.00 uur Vergadering bestuur HinT. Aanvang: 13.45 uur Vergadering Werkgroep HinT. Aanvang: 19.00 uur
Zaterdag 16 maart	Bingo in het Vrondel. Aanvang: 19.45 uur Opgave via antwoordapparaat 0174244664.
Woensdag 20 maart	Provinciale Statenverkiezing in Dorpshuis het Vrondel
Zaterdag 30 maart	Boekenmarkt Irene in de Kerk van 10.00 – 12.00 uur

Wilt u als vereniging uw activiteiten kenbaar maken via deze agenda? Mail dan naar maat@kabelfoon.nl



Wel en wee Ter Heijde

Graag uw medewerking om namen door te geven van personen in het dorp, waar we een kaart heen kunnen sturen. Aanleiding kan zijn: ziekenhuisopname, geboorte van een dochter of zoon, trouwerij, huwelijksjubileum en overlijden. Onze blijk van medeleven kan een steuntje in de rug en een opkikkertje zijn.

Alvast bedankt voor uw **“reactie naar de redactie”**.

Meldingen graag sturen naar maat@kabelfoon.nl, of via van Speijkstraat 6

De volgende serie kaarten is de deur uit en is gepost bij;

- * Geboren Stef-Jan Voois, Trompstraat 3, Trotse ouders zijn Ilse en Jan Voois. Stef-Jan is de 4^e generatie Voois en allen hebben ze gewoond of wonen nog op dit adres. Proficiat met de nieuwe aanwinst.
- * Mevrouw Annie vd Berg- Peters, M. de Ruijterstraat 47 werd op zaterdag 23 februari onverwachts opgenomen in het ziekenhuis, maar ook weer thuis. Gelukkig maar. We wensen haar veel sterkte toe
- * Nieuwe bewoners op Arie Tukstraat 11 zijn Dave Maat en Wendy Bakker met kinderen Cady en Berry. Ze worden een fijne tijd toegewenst op ons dorp.
- * Melanie vd Water, v. Luikstraat 8 heeft een fietsongeluk gehad. Van harte beterschap gewenst.
- * Mart van Spronsen, Heemskerkstraat 8, kwakkelt met zijn gezondheid. Beterschap man.
- * Geertje Wagemakers, Heemskerkstraat 2, heeft een opkikkertje verdiend. Sterkte.

In het zonnetje (door Aart Maat)

Eigenlijk spreekt het kopje al voor zich. Wij willen inwoners van Ter Heijde, die iets betekenen voor het dorp Ter Heijde of iets bijzonders doen, in het zonnetje zetten, of te wel in de schijnwerpers en daar d.m.v. een stukje in Dorpsinfo u van op de hoogte brengen. Kan heel divers zijn. Als u zegt, nou die man of vrouw mag wel eens in het zonnetje gezet worden, u weet de weg. Even een melding door de bus aan de van Speijkstraat 6 of maat@kabelfoon.nl.



Ik wijk voor een keer af, om niet een inwoner voor het voetlicht te halen, maar een bewoner uit Monster. Het is Leo Jagtenberg, secretaris van het bestuur van HinT. Eigenlijk een beetje een vreemde eend in de Heijdse bijt. Leo is al weer wat jaren geleden benaderd voor deze bestuursfunctie. Moest er wel een paar nachtjes over slapen, maar is toen toch over stag gegaan. De ambitie die HinT voor ogen heeft, sprak hem wel aan. Een heel grote staat van dienst voor de Gemeente Monster staat op zijn conto. Hij is de 80 jaar ruimschoots gepasseerd, maar hij blijft scherp in zijn visie en weet waar over hij praat. Een ware mentor voor de andere bestuursleden. Hij verricht veel werk achter de schermen.

Dit is in mijn ogen, zijn laatste kunstje op bestuur gebied, wat hij met volle overgave doet en daar heb ik diep respect voor, zeker gezien zijn leeftijd met daar bij toch ook de nodige gezondheidsperikelen.

Ik wist niet dat hij beroepsmilitair geweest was, dat las ik in het stukje wat hij geschreven heeft voor deze editie van de Dorpsinfo. Zijn karakteristieke kop en visionaire blik spreekt voor mij dan ook boekdelen. Hierbij zijn verhaal;



Ik voel me vereerd dat ik als niet Heijer in het zonnetje word gezet in deze Dorpsinfo . Het voelt alsof je wordt opgenomen in de dorpsgemeenschap .

Mijn ambtelijke loopbaan : 7 jaar in militaire dienst , 28 jaar leraar aan de ulo/mavo "De Morgenster en 7 jaar wethouder in de gemeente Monster .

Ik ben van voor de oorlog en geboren op Wieringen . In de oorlogsjaren woonden we op 500 meter afstand van een batterij luchtafweergeschut . Lopend op weg naar de kleuterschool moest je bij luchtgevechten in de droge

sloot naast de weg gaan liggen . We woonden op een kilometer van de Waddenzeedijk. Nog heb ik beelden op mijn netvlies van brandende vliegtuigen die achter de dijk verdwenen .

Zo dicht bij de zee wonen had zijn voordelen .

In 1944 zette mijn vader lijntjes uit in de Waddenzee en aten we vaak verse vis. Als jongens gingen we krukels zoeken tussen de basaltblokken en kookten ze zelf op het grasveld ; mijn moeder wilde de lucht niet in huis hebben . Na 10 jaar verhuisden we naar de Wieringermeer en woonden we naast het landbouwbedrijf waar mijn vader bedrijfsleider was . In de vakanties werken op het land : aardappelen poten , looftrekken , aardappelen rooien , nog met de hand . Kinderarbeid ? Het was normaal en je droeg bij aan het gezinsbudget . Na de ulo zei mijn vader : "Je kunt gaan werken , maar als je onderwijzer wil worden wil ik daar nog aan bijdragen " . Mijn oudere broer had de ambachtsschool gedaan en was timmerman . De beroepskeus bestond dus uit 2 mogelijkheden . Ik had wilde ideeën : piloot , uitgezonden worden voor een groot bedrijf naar Zuid Amerika . Het werd dus de kweekschool in Alkmaar . Eenmaal voor de klas voelde ik me als een vis in het water . In september 1959 slaagde ik als volledig bevoegd onderwijzer maar moest in december eerst mijn dienstplicht vervullen bij de infanterie en opkomen in Roermond . Na de rekruten tijd zei de selectie officier dat ik in aanmerking kwam voor een officiersopleiding . Negen maanden in Ermelo de opleiding gevolgd en daarna geplaatst als docent aan de Koninklijke Militaire School in Weert . Een interessante baan en na mijn dienstplicht heb ik nog 5 jaar bijgetekend .

In 1966 startte een prot.chr. ulo in Monster en ik solliciteerde . Het net benoemde hoofd , Jan Bartelse , was een reserve officier. We spraken af in Rotterdam en het klikte . In augustus begonnen we met 37 leerlingen . Heerlijk om in zo'n beginnende school mee te sturen . In die eerste groep zat bij voorbeeld Cilia Mattheusen : een schrandere meid . Veel van de leerlingen van die eerste jaren ken ik nog bij naam . Rob Klop die in de derde klas verliefd werd op Wendy van der Linden . Dat is nooit meer over gegaan .

Ik gaf met veel plezier Nederlands , Engels en geschiedenis in de examen klassen . Vorig najaar nodigde Perry van der Meer 3 oud-collega's en mij uit voor een rondvaart in zijn sloep door de Westlandse wateren . Zijn manier om te bedanken voor een mooie schooltijd . Twee jaar terug voegde een oud-leerlinge , inmiddels 50 , bij de kassa van de Jumbo me toe : "U was mijn favoriete leraar " . Ik smolt ! Die

kleinschalige school "De Morgenster", waar iedere leerling gekend was, heeft veel kinderen goed begeleid in hun ontwikkeling naar volwassenheid.

In 1995 kon ik door een fusie van scholen met vervroegd pensioen. Na een half jaar werd ik gevraagd om wethouder te worden. Rem Keizer en Maarten van der Zwan hebben me bij de lokale politiek betrokken. In 1979 werd ik raadslid en in de oppositie heb ik mijn steentje bijgedragen en geageerd tegen het zelfvoldane CDA. Methylbromide en de kustlocatie waren hot items.

Mijn vrouw Aukje zei in 1982: "Zoek voor mij maar een flatje. Als je thuis bent, zit je nog elders met je gedachten. Illings ging ik bij de verkiezingen in 1982 op een onverkiesbare plaats staan. In 1990, de kinderen waren inmiddels het huis uit, stemde zij ermee in dat ik me weer daadwerkelijk met de politiek ging bemoeien en werd weer gemeenteraadslid. In 1995 werd ik dus onverwacht wethouder. Ik vond het een inspannende job, maar kon wel genieten van verschillende activiteiten. In Ter Heijde mocht ik in 1996 de eerste parkeertegel leggen voor vergunninghouders. Een schoon strand had mijn bijzondere aandacht.

Ik heb verschillende bestuursfuncties bekleed en nu dus deze laatste jaren als secretaris van HinT. Het geeft me veel voldoening. Je kunt op kleine schaal iets betekenen voor het kustdorp dat ingeklemd ligt tussen de slaperdijk en de smalle duinenrij. Meewerken aan een hechtere band tussen de inwoners onderling, het verfraaien van de leefomgeving

en te proberen het welbevinden te optimaliseren. Mijn vrouw en ik zijn wekelijks op het strand te vinden. Ook heb ik mooie herinneringen aan het Trompfestival in augustus 2003. Wat een geweldige happening in en rond Ter Heijde.

Drie maanden van tevoren vroeg de burgemeester, Bert Bouwmeester, of ik de vrijwilligers werving en hun inzet tijdens het festival op me wilde nemen.

Liefst 175 vrijwilligers meldden zich aan. Op het laatste moment bedacht ik dat we geld moesten vragen voor een toiletgang. Het bracht 8000 euro op. Een kleine tegemoetkoming in het financiële tekort. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig, heb ik genoten van het optreden van Maarten Storm. Hij woonde in de Trompstraat. Ik heb minimaal twee keer zijn verhaal over de geschiedenis van Ter Heijde aan de hand van prachtige dia's aangehoord. Hij kon boeiend vertellen in zijn zangerige Heijdse tongval over het leven hier in vroegere tijden. Ik vraag me af of niet ergens geluid- en beeldfragmenten bewaard zijn gebleven. Ik ga Aart vragen of hij hier misschien werk van kan maken. Het materiaal zou prachtig gebruikt kunnen worden tijdens open monumentendag of bij de open dag van de KNRM.

Leo hartelijk dank voor je bijdrage, het geeft een goed beeld van je leven in een notendop. Ik wil je bedanken voor je inzet voor ons bestuur en voor het dorp. Ik noemde het je laatste kunstje, het is meer om het maar eens in militaire termen te zeggen, een huzarenstukje geworden.

Wij hopen nog lang van je diensten gebruik te kunnen maken in het Heijdse en wensen jou en je vrouw Aukje het allerbeste toe.

60 jarig Huwelijk (door Aart Maat) Dit komt niet veel voor in ons dorp, dat een echtpaar 60 jaar is getrouwd. Het diamanten echtpaar Gré en Jaap van der Meer wonen op de Karel Doormanweg 13 en ook al weer 55 jaar op hetzelfde adres. Dacht zo ga gewoon ff een bakkie doen en een fotootje maken voor de Dorpsinfo. Was gezellig en deze bijna tachtigers zien er nog heel vitaal uit voor hun leeftijd. Het



huis is gebouwd in 1955 en in opdracht gebouwd door de familie Korteland. In 1964 hebben Gré en Jaap het gekocht en wonen er nog steeds met veel plezier in. Het echtpaar heeft het in de loop der jaren het straatbeeld drastisch zien veranderen. In het begin een grote bloei van middenstanders, zoals 2



kruideniers, slager, groenteboer en snackbar. Even tussendoor een opmerking van Jaap uit z'n luie stoel, dat ik in januarinumner van 2018, toch wel een slip of the pen gemaakt had. Ik had toen alle middenstanders van het dorp genoemd en niet zijn toko. Niet expres natuurlijk, maar ik zag deze branche toentertijd over het hoofd en krijg nu de mooie gelegenheid omdat recht te zetten. In de begin jaren was Jaap melkboer op Loosduinen, maar toen dit niet meer aantrekkelijk

was, is hij rijinstructeur geworden en heeft dat tot een paar jaar geleden nog gedaan. M.a.w. hij was op zeker een middenstander van ons dorp. Ere wie ere toekomt.

De grote dag was op 25 februari en een gezellig feest hebben ze op 23 februari gevierd te midden van hun kinderen, familie en bekenden.

We wensen ze nog vele mooie jaren toe in ons dorp en hopen dat dit kwieke paar nog jarenlang voor elkaar gespaard mag blijven.

Omloop Ter Heijde aan Zee (door Aart Maat)

De grote dag van deze omloop is op vrijdag 10 mei en wordt al weer voor de 13 keer georganiseerd in ons dorp en is eigenlijk niet meer weg te denken uit de Heijdse samenleving. Een grote happening met heel veel lopers van groot tot klein. In de regio staat het bekend als de kind vriendelijkste loop, wat komt omdat er van alles georganiseerd wordt op het grasveld aan de Trompstraat met draaimolens, springmatras en popcorn uitgifte en dat allemaal gratis en vindt gretig aftrek bij de jeugd. Zo ook de fraaie medaille die elk deelnemertje krijgt en de mooie prijzen die gewonnen kunnen worden met als hoofdprijs een sportieve fiets.

De senioren staan ook te trappelen om te starten en worden verwend met een mooi parcours dwars door de duinen en over het strand. Het zijn vooral de kenmerkende Heijdse natuur en weerselementen die het hem doen. Vaak hoor je dan ook, "**je krijgt het hier niet cadeau**", maar het geeft wel heel voldoening als je de finish gepasseerd bent.



De organisatie heeft besloten om aan de loop een goed doel te verbinden. Deze was niet moeilijk te vinden in het Heijdse en alom werd gekozen voor het Strandgoed Logies & Respijt Huis aan de Arie Tukstraat 2, wat in 2016 is geopend. Een logeershuis waar mensen met een lichamelijke beperking en/of een lichte vorm van dementie kunnen logeren zodat hun mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft om te ontspannen of om te herstellen van een operatie of ziekte.

Van iedere senioren deelnemer doneert de Omloop Ter Heijde € 1,00 aan dit goede doel.

Toen ik een kijkje nam op 17 februari op de homepage, stond dat de inschrijving online begint op 1 maart en dat we nog 82 dagen te gaan hebben voor deze grote happening van start gaat.

Neem een kijkje op de fraaie website van de Omloop; www.omloopterheijde.nl en meldt u aan.

De Admiraal (door Aart Maat)

De bouw van het appartementencomplex verloopt gestaag, de contouren van de 1^e 2 etages zijn nu duidelijk zichtbaar. Ik heb de stoute schoenen aangedaan en ben op bezoek gegaan bij de uitvoerder om over de stand van zaken te vragen. Door de jongste bediende, die ik bij het hek zag rondscharrelen, werd ik op het bouwterrein toegelaten en ging hij op zoek naar de uitvoerder. Hij wist niet dat ik hem volgde



via de trap de steiger op. Was ook helemaal niet de bedoeling. Kreeg direct op mijn kop van de uitvoerder toen hij me in het oog kreeg en zeker zo zonder helm op.

Ik was zo als wel meer voor komt een beetje te bijdehand voor mijn leeftijd en werd subiet buiten de hekken geleid, waar we het gesprek konden vervolgen.

De naam van de uitvoerder is Rens, een echte Westlander uit Wateringen, een enthousiaste jonge kerel, die van wanten weet. Hij meldde, dat de bouw op schema ligt. Is wel moeilijk om af en toe op tijd aan materialen te komen en ook wel eens een probleem om voldoende personeel te contracteren.

Maar hij mag niet klagen en vindt het een schitterend bouwwerk en is trots dat hij aan de realisatie mag meewerken. Op mijn vraag; " Klopt het dat er nog een appartement te koop staat ". Moest hij beamen dat dit waar was, maar zat daar niet over in de war, omdat er nog zat gegadigden geïnteresseerd zijn.

"Komt wel goed" zei hij resoluut. " Wie wil hier nu niet wonen op deze unieke plek zo dicht bij het strand ". Hij zou als fervent kitesurf liefhebber wat graag zo dicht bij de zee willen wonen en is dan ook vaak jaloers als Paul van Dreams, zo uit z'n huis met de surfplank richting strand gaat.

Dat zou hij zelf ook wel willen. Vanuit je eigen huis hup de zee op. Wie weet wil zijn baas Weboma hem wel sponsoren. De planning van de realisatie blijft onveranderd en zal in januari 2019 zijn en de verwachting is dat de bewoners er een maandje later in gaan wonen.

Ik bedankte Rens voor zijn tijd om even met mij te praten, maar het afscheid ging niet zonder een foto van hem te maken. Ik zei tegen hem, laten we het voor het spandoek van Weboma doen. Je weet nooit wat het voor je opbrengt als je directeur de Dorpsinfo onder ogen krijgt. Straks ben je misschien wel een echte Heijer. Zo ging ik weer huiswaarts met in gedachten. Je moet blijven dromen over je idealen en dat het toch wel heel apart is, dat ik zelf zo dicht bij het strand woon. Merk ik vaak als ik mensen spreek op vakantie en me dan met jaloerse blikken aankijken als ik zeg dat ik een paar honderd meter van strand woon. Waar de meeuwen schreeuwen, daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis.

Inloop uur bewoners



Het Inloop uur is elke 2^e **dinsdagmorgen van de maand van 10 tot 11 uur** in het

Hint- huis Duinhof 8. Zonder afspraak, dus vrijblijvend kunt u langskomen. De eerst volgende keer is op dinsdag 12 maart. De koffie staat klaar!! Voor de wat vertrouwelijke zaken kunt u desgewenst een afspraak maken met Helen Korteland, 0614257950. Een afvaardiging van de werkgroep komt dan, indien u dat wenst, bij u langs.

Dorpsinfo is een uitgave van Stichting HinT. Bezorging huis aan huis in Ter Heijde aan Zee en digitale verspreiding maximaal 10 x per jaar. Totale oplage 550 stuks
Eindredactie: Aart Maat, v. Speijkstraat 6 Ter Heijde. 0651098805/maat@kabelfoon.nl

**Vrijwillige bijdrage t.b.v. onkosten Dorpsinfo, via bank; t.a.v. HinT NL33INGB0006674384
of geld in een enveloppe doen en in de brievenbus van de v. Speijkstraat 6 deponeren**