



DORPS-INFO

Uitgave van HinT Ter Heijde aan Zee

Januari 2020

Nieuw jaar...., nieuwe uitdagingen!

De Kerst en de jaarwisseling hebben we al weer achter ons gelaten en het nieuwe jaar is al weer een aantal dagen onderweg. Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen om 'De Heij' weer een beetje mooier, schoner en veiliger te maken en de saamhorigheid waar mogelijk te versterken. Samen ons inzetten voor een fijne sociale en fysieke leefomgeving. Samen werken aan een dorp waar het voor een ieder goed toeven is. Wij gaan deze uitdagingen in dit nieuwe jaar weer graag samen met u aan en wensen u een gezond, gelukkig en inspirerend 2020 toe!

Bestuur en de werkgroep leefbaarheid van HinT

Een nieuw jaar

Als u deze editie leest zitten we al weer in de 2^e week van een spiksplinternieuw jaar. Bij deze allemaal een mooi 2020 toegewenst Deze keer een geboren Heijer van 84 jaar in 't Zonnetje, een mooi verhaal van een uniek persoon. Veel leesplezier, Aart Maat

Het februarinummer komt uit in week 6 en wordt bezorgd op vrijdag 7 februari en digitaal wordt hij op dezelfde dag verstuurd. Oplage in Ter Heijde is 350 stuks en wordt huis aan huis bezorgd. We hebben digitale lezers. Deze mensen van over de dijk zijn zeer verguld dat ze de Dorpsinfo op deze manier kunnen lezen. Kopij en nieuws kunnen ingeleverd worden t/m 25 januari via maat@kabelfoon.nl of via de brievenbus aan de van Speijkstraat 6.

Welke onderwerpen komen er aan de orde in deze kersverse Dorpsinfo?

- Wel en wee van Ter Heijde.
- 'In het Zonnetje' .
- Een ander plekje voor de boot.
- Voortgang herinrichting kerkplein
- Tal van andere wetenswaardigheden



Gespot, een Heijer bij de Nieuwjaarsduik

foto: Rien Zeeman

Agenda januari/februari



Zaterdag 11 januari	Nieuwjaarsconcert in de kerk, Westlandse Harmonie ism Dorpsver. Ter Heijde. Aanvang: 19.30 uur. Toegang gratis
Zondag 12 januari	Gratis meezingconcert 't Heijdse Vismaatjeskoor in sporthal de Wielepet. Aanvang. 14.00 uur.
Dinsdag 14 januari	Inloop uur HinT van 10.00 – 11.00 uur Bestuursvergadering HinT. Aanvang: 13.30 uur.
Zaterdag 19 januari	Bingo in het Vrondel. Aanvang: 19.45 uur
Woensdag 22 januari	Vergadering werkgroep HinT. Aanvang: 19.00 uur
Zaterdag 25 januari	Boekenmarkt Irene in de Kerk van 10.00 – 12.00 uur

Wilt u als vereniging uw activiteiten kenbaar maken via deze agenda? Mail dan naar maat@kabelfoon.nl

Wel en wee Ter Heijde



Graag uw medewerking om namen door te geven van personen in het dorp, waar we een kaart heen kunnen sturen. Aanleiding kan zijn: ziekenhuisopname, geboorte van een dochter of zoon, trouwerij, huwelijksjubileum en overlijden. Onze blijk van medeleven kan een steuntje in de rug en een opkikkertje zijn.

Alvast bedankt voor uw **“reactie naar de redactie”**.

Meldingen graag sturen naar maat@kabelfoon.nl, of via de brievenbus v. Speijkstraat 6

De volgende serie kaarten is de deur uit en is gepost bij;

- Bobby vd Form M. de Ruijterstraat 4, heeft een aantal keren in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig gaat het nu de goede kant op. Van harte beterschap en we hopen dat je snel weer kan voetballen.
- Fam. Helberg M. de Ruijterstraat 32 zijn nieuwe bewoners. Welkom en veel woonplezier in ons dorp.
- Echtpaar van Alphen M. de Ruijterstraat 36 waren 10 december 45 jaar getrouwd. Van harte proficiat.
- Lea vd Zwaan, v. Speijkstraat 20, is van de trap gevallen. Dus een opkikkertje. Beterschap.
- Kees Valstar is verhuisd van de van Luykstraat naar Duinhof kamer 8.
- Leen Ruijgrok, v. Speijkstraat 8, ligt al weer een poosje in het ziekenhuis. Beterschap toegewenst.
- Frans van Leent. v. Speijkstraat 5 is opgenomen in de Kreek. Sterkte kerel.



Giften Dorps-Info,

Dorpsinfo valt in De Heij maandelijks gratis op de deurmat. Ook versturen wij zo'n 250 per e-mail. De papieren versie wordt, zo blijkt uit reacties, enorm op prijsgesteld. Dit kost ons zo'n € 2.500,- per jaar. We plaatsen geen advertenties omdat we Dorpsinfo puur willen houden. Van Arcade ontvangen we jaarlijks een bijdrage echter..., dat is niet voldoende om alle kosten te dekken. Dus vragen we de lezers ook dit jaar weer om een kleine bijdrage. Hoeveel...? Ach..., de één kan nou éénmaal wat meer missen dan de ander! Elk bedrag is welkom! Uw bijdrage kunt u storten op bankrekeningnr.: **NL33 INGB 0006 6743 84** t.n.v. de stichting HinT met als vermelding bijdrage Dorpsinfo. Bij voorbaat dank daarvoor!

**Van een aantal inwoners en digitale lezers werd reeds een gift ontvangen voor Dorpsinfo.
Hartelijk dank daarvoor!!**



In het zonnetje (door Aart Maat)

Eigenlijk spreekt het kopje al voor zich. Inwoners van Ter Heijde, die iets betekenen voor het dorp of iets bijzonders doen of hebben gedaan willen we in Dorps-Info in het zonnetje zetten zodat ze hun verhaal met ons kunnen delen. Weet u iemand?? Dan even even een melding via de brievenbus van de van Speijkstraat 6 of via maat@kabelfoon.nl.

Dit keer een bijzondere Heijer, die heel wat avonturen achter de rug heeft en op Ter Heijde is geboren in 1935 en er, op een aantal jaren na, is blijven wonen en er ook hoopt te sterven. Hij zag het levenslicht op 6 december in de Barentsstraat op de plek wat nu de Evertsenstraat is. Het ouderlijk huis stond vlakbij café de Sport van Jan Damen, zeg maar bij de trapjes naar strand in het verlengde van de Karel Doormanweg. Leo Voois is zijn naam en komt uit het geslacht van Maarten en Martha en Voois en hij woont nu vanaf 1976 op de Arie Tukstraat 7.

Het huis waar hij geboren is maakte deel uit van een 125 nieuwe woningen in zes verschillende typen, die opgeleverd werden rond 1930 en iets meer dan 3200 gulden per huis hebben gekost. Bij de start van de bouw werden eerst 60 huizen zeg maar krotten gesloopt. Zo'n 30 woningen bleven bestaan plus het gasthuis, de kerk en de school. Bij de oplevering van Ter Heijde in augustus 1931 brak er een nieuw tijdperk aan en merkte een trotse burgemeester Kampschöer op, dat er een keurig en net dorp verrezen was, dat een vriendelijk welkom vormde voor de vele badgasten.

Niemand heeft toen kunnen bevroeden dat de Heijenaren zo kort plezier van hun nieuwe dorp zouden hebben. Dertien later, in 1944 in de 2^e wereldoorlog moest Ter Heijde op last van de bezetter opnieuw afgebroken worden om een vrij schootveld te creëren bij een eventuele landing vanuit zee. Alleen de uit 1668 daterende kerk mocht blijven staan. Na de Tweede Wereldoorlog werd het dorp herbouwd.



Op bezoek in het knusse huisje van Leo en zijn vrouw Wil, vertelde hij dat hij in 1944 op 9 jarige leeftijd met zijn vader, moeder, 5 broers en een zus naar de Braamstraat in de zgn. 'Sovjet' in Monster moest evacueren. Het was geen leuke tijd daar. Het gezin was wat blij dat De Heij vanaf 1952 weer opgebouwd werd en hoopte snel terug te kunnen keren naar het dorp waar ze thuis hoorden. Helaas was dat niet het geval. Leo werd steeds kwader als hij de geschiedenis vertelt. Veel Rooms en die niets met Ter Heijde te maken

hadden kregen toen voorrang en dit kwam, volgens Leo, omdat burgemeester Wouterse ook Rooms was. Vijftal jaren later kwamen ze alsnog in hun dorp te wonen en kregen een huis aan de van Luikstraat 14, wat een grote opluchting voor de familie Voois was. Eindelijk weer thuis waar ze horen.

Leo had vanaf zijn kleuterjaren verkering met een Heijds meisje, Tiny Zeeman, zij deelden lief en leed van jongs af aan. Toen het op trouwen aan kwam wilden ze graag op ons dorp blijven. Dit werd echter niet gehonoreerd door Burgerzaken van Monster. Er was echter een kans maar dan moest Leo bij de Gemeente Monster gaan werken als vullisman. Als Leo dit vertelt krijgt hij het nog Heijds benauwd, want dat was toch wel een heikel punt, omdat hij een heel goede baan had op Rozenburg. Met pijn in zijn hart heeft hij deze baan opgezegd en is overstag gegaan voor de liefde voor zijn dorp en kreeg in 1966 een huis in de van Speijkstraat.

Het huwelijk hield echter niet lang stand en zo trok Leo weer in bij zijn moeder in de van Luikstraat. Hij stopte al gauw met zijn werk bij de Gemeente en trok de tuin in en ging tomaten en sla aannemen, waar hij een pikeur in was. Elke tuinder wilde hem wel hebben. Toch kwam er heel iets bijzonders op zijn pad. Hij kon een baan krijgen als kok bij het zendschip Mi Amigo. Avontuurlijk zoals hij was, werd hij piraat, zo werd de bemanning genoemd in de volksmond.



Vanaf dat schip deed Radio Caroline illegale uitzendingen vanaf de Noordzee. Was een heel avontuurlijke baan en er viel altijd wel wat te beleven. Het schip was een begrip op muziekgebied en stond in menig huiskamer en in de warenhuizen de radio op deze zender afgestemd. Leo vertelde dat de muziekbandjes en plaatjes per vliegtuig gedropt werden boven zee en dat hij dit per bootje ophaalde om het aan boord te brengen. Leo is zelfs nog voor de rechter geweest met zijn kornuiten en veroordeelt tot een hoge boete vanwege de illegale praktijken, die ze uitoefenden. Van alle collega's van toentertijd is hij de enige die nog leeft.

Een poosje terug is hij nog benaderd, het plan was om een documentaire te maken over het zendschip, dat in de 70-er jaren muziek uitzond. Hij heeft daar feestelijk voor bedankt. Hij wilde rust en zag tegen de confrontatie op. Helaas voor ons als bewoners. Had toch wel heel mooi geweest om dorpsgenoot Leo in de hoofdrol als zenderpiraat te zien.

Toen hij op de Mi Amigo werkte kwam hij in contact met zijn huidige vrouw Wil. Hij had haar wel eens ontmoet aan de bar bij Manege Hoek van Holland van Frans de Jong. Het bleef echter bij oogcontact. De liefdesvonk tussen die twee vloog eindelijk (Wil had een oogje op Leo) in de pan op Ter Heijde zelf, toen zij daar was met de Hoekse ponyclub in augustus 1976 bij Café de Sport. Zij werd daar belaagd door 2 Heijers, die wel met haar een duinpannetje in wilde gaan. Dat vond Leo een beetje te ver gaan, greep de mannen in hun kladden en ontfermde zich over Wil en sindsdien zijn ze onafscheidelijk, trouwden in 1977 en konden via de Reddingsmaatschappij het huis huren aan de Arie Tukstraat, waar ze heden ten dagen nog steeds gelukkig wonen.

Achter het huis ligt een tuin van maar liefst 30 meter lang en 12 meter breed, is dan ook de grootste tuin van Ter Heijde. Toen Leo is gestopt met werken heeft hij daar een kasje op gebouwd en een grote veranda waar het heerlijk toeven is als de zon schijnt. Tevens is er een moestuin waar de heerlijkste groenten en vruchten vanaf gehaald worden. Het is een uniek plekje geworden, waar Leo in de loop der jaren zijn hele ziel en zaligheid in heeft gestopt.



Beste lezers dit is in een notendop de levensgeschiedenis van een Heijer pur sang. Nog steeds een grote sterke kerel met een open mind en een hart van goud. Als hij je amicaal een klap op je schouders geeft, dan schudt je hele lijf na 5 minuten nog na. Ik ken hem al meer dan 60 jaar en vond het een eer, om hem te mogen interviewen. Leo en Wil, ik vond het een gezellige ontmoeting en geniet nog na van de mooie verhalen, die ik helaas niet allemaal kan weergeven in dit stukje proza.

Het ga jullie goed en ik hoop dat jullie nog lang in ons dorp mogen vertoeven.



Inloop uur bewoners

Inloop uur is elke 2^e **dinsdagmorgen van de maand van 10 tot 11 uur** in het Hinthuis, Duinhof 8. Zonder afspraak, dus vrijblijvend kunt u langskomen. De eerst volgende keer is op dinsdag 14 januari. De koffie staat klaar!!

Voor info kunt u Helen Korteland bellen, 0614257950.

Toch een ander plekkie !?



HinT heeft (weliswaar via/via) kennis genomen van het feit dat er bij een paar omwonenden wat bedenkingen zijn tegen plaatsing van De Margriet in het plantsoen op de Dijk. Jammer is wel dat men na diverse publicaties in Dorps-Info en andere media, dat niet direct aan HinT kenbaar heeft gemaakt. Na wat gesprekken met omwonenden werd duidelijk dat er wat vrees bestond over het mogelijk gevaar van inbreuk op hun woongenot.

Wij hebben bij de gemeente gemeld dat we de boot dan maar ergens anders willen plaatsen en gevraagd de vergunningsprocedure voor de beoogde plek te beëindigen. Dit omdat wij het van belang vinden dat we de gevreesde inbreuk op het woongenot serieus nemen en we het niet op bezwaarprocedures willen laten aankomen. Dat levert uiteindelijk alleen maar verliezers op en wat je er ook van vind, we willen de harmonie in ons dorp niet verstoren.



laten aankomen. Dat levert uiteindelijk alleen maar verliezers op en wat je er ook van vind, we willen de harmonie in ons dorp niet verstoren.

We zijn dus op zoek gegaan naar een ander plekje waar de boot als blikvanger kan dienen. Want dat nu is één van onze doelstellingen die mede is ingegeven door menig dorpsgenoot. De historie levend houden en waar mogelijk op een verantwoorde plek blijvend in beeld brengen.

Dit is dus de plek waarvoor we een vergunning gaan aanvragen. Eigenlijk ook een betere plek omdat er hier geen sprake is van ongewenste effecten op het woongenot voor inwoners die in de buurt wonen. Een mooi plekje dat goed in het zicht ligt als men De Heij inkomt.

We beseffen als bestuur en werkgroep dat er goed beschouwd altijd wel iets op een plekje valt op te merken. Het is in het samenleven dan vaak ook een kwestie van geven en nemen en elkaar wat gunnen. Mochten er toch bezwaren bestaan dan kunnen inwoners volgens de geëigende procedure dan in beroep gaan bij de gemeente. Dat is een recht dat iedere burger heeft.

Een herinnering !!



Soms heb je in het blad een stukje over waar dan een klein artikeltje kan worden geplaatst. Dit keer een herinnering aan een eerdere oproep die nog steeds actueel en belangrijk is!
BESTE HONDENBEZITTERS: KAKJE IN HET ZAKJE!!! TOCH ?!



Voortgang herinrichting kerkplein

Van de gemeente is een uitnodiging ontvangen om het door de gemeente verder uitgewerkte plan nog deze maand met elkaar te bespreken. Bij deze uitwerking is het ontwerp van architect Jan van Leeuwen, dat in samenspraak met de kerk, B&B de Zussen, De Dreamshop en de Dorpsvereniging tot stand is gekomen, als uitgangspunt genomen. De schetsen daarvan zijn in eerdere edities regelmatig getoond.

Door de ontwerper zijn in het ontwerp, naast de indeling van het plein, ook voorstellen opgenomen over de vergroening er van. En dat betreft dan de soort bomen die juist zouden moeten worden aangeplant om het aanzicht, het beeld van het plein door de seizoenen heen te versterken.



De keuze is gevallen op de *Gleditsia triacanthos* "Sunburst". Dat is een mond vol. Maar in het Nederlands vertaald is dit: de Gouden Valse Christusdoorn. Een middelgrote, bladverliezende boom die wel tot 15 m hoog kan groeien. De boom heeft geveerde en glanzende samengestelde bladeren. De jonge bladkleur is opvallend geel, later geelgroen en in de herfst mooi goudgeel. De Gouden Valse Christusdoorn heeft een krachtige opgaande groeivorm met lichtdoorlatende kroon en zwartgrijze schors met geurende onopvallende geelgroene bloemen.

De Gouden Valse Christusdoorn is toepasbaar in middelgrote tot grote tuinen, parken, op pleinen en in het openbaar groen. En niet onbelangrijk..., de boom is goed zeewind bestendig. Hieronder is aangegeven waar de bomen volgens de gemaakte indeling zouden kunnen of moeten worden geplaatst. We wachten nu af wat het overleg gaat brengen waarvoor alle hiervoor genoemde verenigingen of direct belanghebbenden zijn uitgenodigd.



COLOFON

Dorpsinfo is een uitgave van de stichting HINT.
Bezorging huis aan huis in Ter Heijde aan Zee en
digitale verspreiding maximaal 10 keer per jaar.

Oplage 550

Eindredactie: A. Maat, van Speykstraat 6

Kopij en reacties: maat@kabelfoon.nl tel: 06-51098805