

From: Aart Maat <maat@kabelfoon.nl>
Sent: Monday, September 30, 2019 11:20:09 PM
To: Info
Cc:
Subject: RE: Dorpsinfo Hint juni 2019
Attachments: 8. Dorpsinfo HinT oktober 2019.pdf

L.S.

Vriendelijk verzoek om de Dorpsinfo te sturen naar de leden van het college.
Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groeten
Aart Maat, PR/Communicatie HinT



DORPS-INFO

Uitgave van HinT Ter Heijde aan Zee

Oktober 2019

Voorwoord

Oktober staat voor de deur. De temperatuurverschillen zijn af en toe best wel groot.

Zo zit je in het zonnetje en zo denk je zal ik de cv aandoen.

Ik kreeg een berichtje via de app; “ Op Ter Heijde is er altijd wel wat te beleven”, de potvis was toen net bij ons op strand aangespoeld. Gekscherend gaf ik als antwoord terug; “ Volgende week staat er een stranding van een tanker gepland ”. Is niet te hopen, want dat gaat vaak samen met een hevige storm op zee en de kust en daar zitten we niet op te wachten. Al hoewel een tankertje voor onze deur ook geen kwaad kan. Al met al was toch wel weer een sensatie, zo’n onwijs grote vis zo vlak bij je achterdeur. Lekker druk op het strand.



Trots als redacteur was ik op de uitgave van het jl. septembernummer, kreeg veel leuke reacties en complimenten voor de diversiteit aan nieuwtjes. Hartelijk dank daar voor. Kwam zelfs nog een anonieme gift door de brievenbus. Mooi gebaar. Is niet verplicht, maar toch ook weer hard nodig om Dorpsinfo in leven te houden. Dus schroom niet en maak ook wat over op **NL33INGB0006674384 t.a.v. HinT** of deponer geld in een enveloppe in de aan de van Speijkstraat 6.

Ook was er een slip van de pen in stukje van Jan Dijkhuizen, de beste man is geen 84 maar 74.

Was Heijdse humor van mijn kant. Sorry Jan, zal het nooit meer doen.

Bij deze veel leesplezier, Groetjes Aart Maat

Het novembernummer komt uit in week 45 en wordt bezorgd op vrijdag 8 november en digitaal wordt hij een dag later gestuurd. Op dit moment hebben we dik 500 huis- en digitale adressen.

Kopij en nieuws kunnen ingeleverd worden t/m 25 oktober via maat@kabelfoon.nl of via de brievenbus aan de van Speijkstraat 6. Aanmelden voor de Dorpsinfo???. zie bovenstaand mailadres.

Welke onderwerpen komen er aan de orde in deze kersverse Dorpsinfo?

- Wel en wee van Ter Heijde
- 'In het Zonnetje'
- Bazaar in de kerk
- Lichtjesfeest Ter Heijde aan Zee
- Eindelijk!!!! Pieterstraat 1a
- Een pluim voor...
- Tal van andere wetenswaardigheden



Agenda Oktober



4 oktober	: Bazaar Kerk in Irene. Zie stukje gegevens en openingstijden
8 oktober	: Inloop uur bewoners van 10-11 uur HinThuis Pieterstraat
8 oktober	: Vergadering bestuur HinT. Aanvang: 13.30 uur
12 oktober	: Herfstbingo Dorpshuis het Vrondel. Aanvang : 19.45 uur
23 oktober	: Lichtjesfeest Ter Heijde aan Zee. Aanvang: 20.00 uur
26 oktober	: Boekenmarkt in Zaal Irene in de Kerk van 10 – 12 uur
30 oktober	: Vergadering Werkgroep HinT. Aanvang: 19.00 uur

Wilt u als vereniging uw activiteiten kenbaar maken via deze agenda.

Mail dan naar maat@kabelfoon.nl

Wel en wee Ter Heijde



Graag uw medewerking om zoveel mogelijk namen van uw burens of personen in het dorp, waar we een kaart heen kunnen sturen, door te geven. Aanleiding kan zijn: ziekenhuisopname, geboorte van een dochter of zoon, trouwerij, huwelijksjubileum en overlijden. Onze blijk van medeleven kan een steuntje in de rug en een opkikkertje zijn. Alvast bedankt voor uw **“reactie naar de redactie”**.

Meldingen graag sturen naar maat@kabelfoon.nl, of via de brievenbus v. Speijkstraat 6

De volgende serie kaarten is de deur uit en is gepost bij;

- * Rita Voois Evertsenstraat, heeft in het ziekenhuis gelegen. Beterschap toegewenst.
- * Arjan Lagerwerf, K. Doormanweg 32 heeft een opkikker verdiend. Sterkte kerel.
- * Jan Jaap en Astrid Kanis zijn de nieuwe bewoners van Heemskerkstraat 6. Veel plezier in Ter Heijde.
- * Martin en Paule van der Zwan Karel Doormanweg 30. Ook jullie heel veel plezier in het Heijdse.
- * Piet van Dam Kortenaarstr. 11 is opgenomen in een revalidatiecentrum . Beterschap en hopelijk weer gauw thuis.
- * Kees Valstar van Luikstraat 12, heeft las van zijn heupen. Sterkte kerel.

In het zonnetje (door Aart Maat)



Eigenlijk spreekt het kopje al voor zich. Wij willen bewoners van Ter Heijde, die iets betekenen voor het dorp Ter Heijde of iets bijzonders doen, in het zonnetje zetten, of te wel in de schijnwerpers en daar d.m.v. een stukje in Dorpsinfo u van op de hoogte brengen. Kan heel divers zijn. Als u zegt, nou die man of vrouw mag wel eens in het zonnetje gezet worden, u weet de weg. Even een melding door de bus aan de van Speijkstraat 6 of maat@kabelfoon.nl.

Een Friese Doorloper (door Aart Maat)

Als je de kop zo leest denk je weer aan vroeger, de Elfstedentocht, de bevroren sloten die er elke winter waren in de 60-er jaren. Lekker zwieren op het ijs. Onderaan de Heijdse weg was het begin van vele toertochtjes richting andere Westlandse dorpen, zelfs naar Vlaardingen om daar moppen te halen bij de plaatselijke bakker. Dat er dan vaak ook de kroeg werd aangedaan voor een stevige borrel en dat het er daarna soms echt afzien was om weer in Ter Heijde te komen, laten we maar in het midden.

Het heeft echter niets te maken met de titel van dit stuk. Het gaat deze keer over de bewoner van de Pieterstraat 28; Evert Fokkema. Alleen de naam Fokkema al, dan weet je al genoeg. Frieser kan gewoonweg niet. Hij woont daar nu 10 jaar samen met zijn vrouw Debora en hebben bijzonder mooi uitzicht zo schuin weg op het fietspad. Ik loop daar dan ook vaak langs om dan zo binnendoor naar de Molenstraat te gaan over de Slaperdijk trap en door het bekende poortje aan de Rijnweg.

Toen ik daar op een dag langs liep, was Evert druk bezig in de tuin aan de zijgevel van zijn huis. Een mooi stukje waar we van alles op staat, zelfs appel- en druivenbomen. Hij had net de oogst binnen van de druiven, kleine korreltjes maar heerlijk zoet. Je verwacht dat dit stukje grondgebied van de Gemeente is en dat Evert dit in de loop der jaren ingelijfd heeft, omdat het onderhoud niet 'je van het' was.



Dat het niet bij het huis hoort klopt als een bus. Het stukje grond is echter van Arcade. Hij was niet zo gelukkig met de manier van tuinen, mankeerde nog wel eens wat aan qua onderhoud. Hij is toen overeengekomen met Arcade, dat hij het in het vervolg zal gaan bijhouden. En dat gaat hem wonderwel af, zeker gezien zijn beroep als vrachtwagenchauffeur wat hij uitoefende voordat hij met pensioen ging. Hij heeft echt groene vingers en het is een mooi stukje groen geworden in de Heijdse samenleving. Iets om trots op te zijn. Op de vraag of hij daar ook een vergoeding voor krijgt; "Schudde Evert meewarig zijn hoofd, zelfs het hekje wat er om heen staat heb ik zelf moeten betalen". Eigenlijk te gek voor woorden. Jammer!!!

"Mot je een bakkie", ja waarom niet en zo zat ik in het knusse huisje met het mooie uitzicht en kreeg ik het verhaal te horen van hoe Evert in Ter Heijde kwam. Geboren op 08-08-1943 in Wijnjeterp, heet nu Wijnjewoude, ligt vlakbij Drachten. Zijn vader was boer, veehandelaar en poelier en Evert hielp zijn vader zoveel mogelijk en zijn pa dacht een opvolger te krijgen. Helemaal mis dus. Een Heijds meisje van een jaar of 16, wat nu zijn vrouw Debora is, maakte haar opwachting in het Friese, logeerde daar elk jaar in de zomer bij familie. 1^e jaar werd het hem nog niet, maar het 2^e jaar was het raak en sprong de vonk van Cupido over en kregen ze verkering en zo heeft een Heijdse dame kennis leren maken met een hooiberg. Of ze het erg interessant vond???? Dat mag u zelf invullen.

De afstand Ter Heijde Friesland was toch wel een dingetje. Totdat Evert in militaire dienst moest en gelegerd werd in Noord Brabant en de weekenden niet naar huis ging maar naar de Noordzeekust. Deze afstand was een stuk korter en zijn vader zag het met lede ogen aan. Het werd zelfs zo erg, dat zijn opvolger na zijn dienstdaag niet meer naar zijn geboortedorp terug ging, maar introk bij de ouders van Debora, de familie van Spronsen, in de Michiel de Ruijterstraat. Zo zie je maar wat een vrouw te weeg kan brengen.

Evert werd vrachtwagenchauffeur bij de Gebroeders de Wilde en is daar tot zijn pensioen gebleven. In 1964 zijn ze getrouwd en hebben nog even ingewoond aan de Arie Tukstraat en zijn daarna in Monster gaan wonen. Toen de kinderen de deur uit waren, kregen ze de kans om weer naar het ouderlijk huis in Ter Heijde te gaan, wat mede kwam omdat Debora haar moeder 25 jaar geleden kwam te overlijden en het huis leeg kwam. Evert twijfelde, maar Deborah wilde terug naar Ter Heijde, haar dorp en zo kwamen ze na wat omzwervingen terug.

10 jaar geleden groot verdriet, hun huis werd gesloopt en nog erger het grondgebied van de M. de Ruijterstraat en gedeelte van de Karel Doormanweg bleef 5 jaar lang braak liggen voordat er weer gebouwd werd, dit toen tot grote ergernis van de bevolking, maar zeker van de betreffende bewoners.

De 10 jaar dat Evert nu aan de Pieterstraat woont is hij gepensioneerd en doet naast het onderhoud van de tuin naast zijn huis, ook veel klusjes in de buurt, zoals een haag snoeien, stoeptegels recht leggen, water geven, vooral toen de bewoners van Dijkzicht nog geen goede watervoorziening hadden, rolde Eeft zijn slang uit en gaf de net gepote plantjes het nodige buitje water in de mooi aangelegde tuin.

Bij mooi weer zitten ze vaak in de voortuin en wordt er steevast een praatje gemaakt met een passerende man of vrouw. Is af en toe best wel druk, komen heel wat mensen langs vaak met hun hond vanuit de Kleine Geest, die naar strand gaan. Grote ergernis is voor hun dan toch wel dat er hier en daar een hoop hondenstront achter gelaten wordt. Maar ook op het wandel en fietspad gebeurt dat nog steeds heel veel. Aanspreken help niet, want vooral die mensen hebben overal schijt aan. Bobo's zie je daar nooit, wel als ze een bekeuring kunnen uitdelen voor fout parkeren. Vaak terecht, maar ook wel eens van joh moet het nou, het is kwart voor acht.

Evert is een man van recht door zee, maar weet ook van wanten en is een toonbeeld voor de samenleving. Gaat niet zitten kwarren tegen overheidsinstanties, maar is iemand die de handen uit de mouwen steekt. Mede door hem is ons dorp een mooie stukje natuur rijker. We hopen dat zijn inzet een voorbeeld is voor anderen. Kijk maar eens om u heen. Er is nog zat te doen in uw poort of tegen uw voor- of zijgevel. Als iedereen rond zijn woning al het onkruid weghaalt en de stoep veegt en dit frequent bijhoudt, is het een karweitje van niks en dan krijgen we een brandschoon dorp. En als je buur het zelf niet kan, help hem of haar dan een handje. Gelukkig zijn er al heel wat mensen, die dat beseffen en bij tijd en wijle de bezem en de onkruidwieder ter hand nemen. Schoon en proper Ter Heijde. We moeten de trots uitstralen, dat we hier graag wonen.

Evert en Debora ik vond het leuk om jullie geschiedenis en de verhalen van nu en toen aan te horen. Nogmaals petje af voor je inzet Evert en we hopen dat jullie nog lang en gelukkig mogen wonen in het Heijdse.

Inloop uur bewoners

Het inloop uur is elke 2^e **dinsdagmorgen van de maand van 10 tot 11 uur** in het Hinthuis, Duinhof 8. Zonder afspraak, dus vrijblijvend kunt u langskomen.

De eerst volgende keer is op dinsdag 8 oktober. De koffie staat klaar.

Voor de wat meer vertrouwelijke zaken kunt u desgewenst een afspraak maken met Helen Korteland, 0614257950. Een afvaardiging van de werkgroep komt dan, indien u dat wenst, bij u langs.



Nieuwe bewoners Pieterstraat 1a

Even voorstellen; Wij zijn Erik en Laurie Kolfoort, na 30 september de nieuwe bewoners van het huis Pieterstraat 1A . We zijn heel blij dat we dit via Broch Makelaardij hebben kunnen kopen. Omdat het nog zo lang duurt voor we daadwerkelijk kunnen verhuizen en jullie je misschien afvragen wat er met het huis gaat gebeuren willen we ons vast even voorstellen en een korte uitleg geven.

Wij wonen sinds 1997 in de kleine Geest in Monster, hebben 2 kinderen van 22 en 20 jaar oud. De oudste Damien studeert in Leiden en de jongste Aerin woont nog thuis en volgt een studie in Rotterdam. Erik

werkt in Den Haag en ik (Laurie) in Monster. Ik huur al 15 jaar de bovenverdieping bij Fysio Haayen in de Molenstraat in Monster en heb daar nu mijn praktijk als osteopaat.

Hoewel we een supersamenwerking hebben en ik daar altijd met plezier werk, is nu de kans gekomen om een praktijk aan huis te realiseren, inclusief twee parkeerplaatsen voor mijn gasten op onze oprit zodat dit geen belasting voor de straat zal worden.



Osteopathie is geen fysiotherapie en mochten jullie hier meer over willen weten kunt u er op mijn website meer over lezen.

www.osteowestland.nl

Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van baby's en kinderen maar ook volwassenen weten mijn praktijk te vinden. Daarnaast geef ik in diverse landen les aan beginnende osteopaten over het behandelen van baby's.

Wij zien dat er van dit huis iets moois gemaakt kan worden en zijn dat ook zeker van plan. We hopen het binnen 4 tot 5 maanden af te hebben en zullen er alles aan doen om de hinder te beperken. Mocht u onverhoopt toch veel last ondervinden kunt u ons altijd even aanspreken of bellen op onderstaand telefoonnummer, dan kunnen wij het met de aannemer bespreken. Wij kijken er erg naar uit om inwoners van Ter Heijde te worden en jullie allemaal te leren kennen.

Voor nu; hartelijke groet, Erik, Laurie, Damien en Aerin Kolfoort 06-22446675

(van de redactie): Een zucht van verlichting gaat er door de Heij omdat de bouwval eindelijk opgeknapt gaat worden. Wij wensen het nieuwe gezin veel succes toe met de verbouwing en straks een mooie tijd toe in Ter Heijde.

Vrijdag 4 oktober Bazaar Irene

Op vrijdag 4 oktober organiseert de Bazaarcommissie van de Hervormde Gemeente Ter Heijde aan Zee de jaarlijkse Bazaar. De opbrengst van de Bazaar komt geheel ten goede aan de kerk die dit geld goed kan gebruiken met name om het prachtige beeldbepalende gebouw in ons dorp in stand te houden. De Irene-zaal van de Kerk is geopend van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot ongeveer 22.30/23.00 uur. Rad van avontuur met schitterende prijzen, intekenen van diverse kaarten met mooie prijzen, een exclusieve stand heel veel mooie spulletjes, enveloppen trekken en altijd prijs tafel. De olieballen of appelbeignets zullen uiteraard niet ontbreken. Lekker bij een kopje koffie of fris. Aan het einde van de avond worden de winnende nummers van de Grote Verloting bekend gemaakt. Misschien hebt u in de afgelopen weken wel loten gekocht en hoort u of u de winnaar bent geworden van een prijs. Als klapstuk van de avond zal de laatste ronde een Superronde zijn!!! Met een prachtige prijs. We hopen een gezellige en spannende avond voor u te kunnen organiseren. Wij zullen zeker ons best doen en nodigen u van harte uit bij ons binnen te lopen en mee te doen.



Graag tot ziens bij de Bazaar!

De leden van de Bazaarcommissie.

Lichtjesfeest Ter Heijde aan Zee

Woensdag 23 oktober, midden in de Herfstvakantie, wordt de 21^e editie van het Lichtjesfeest van Ter Heijde aan Zee gehouden. De start is vanaf het kerkplein om 20.00 uur. Jong en oud verzamelen zich hier rond de klok van 19.45 uur, natuurlijk met een lampion, lantarentje of andere verlichting. Als het er maar gezellig uitziet en niet brandgevaarlijk is. Advies is dan ook om lampionnen met lampjes te gebruiken die op een batterijtje werken. Fakkels en ander brandende attributen, dus open vuur is verboden. Welkom zijn ook verlichte vervoermiddelen, zoals fietsen, steppen, kinderwagens, rollators, scootmobielen, bolderkarren, noem maar op, niets is te gek. Voor de origineelste uitvoeringen is er een prijs weggelegd.



Om klokslag 20.00 uur gaat de straatverlichting uit, zoals afgesproken met de Gemeente Monster. Vriendelijk verzoek aan de gehele bevolking van Ter Heijde om bij u thuis van 20.00- 21.00 uur de verlichting uit te doen en van te voren uw vensterbank te versieren met brandende kaarsjes, waxinelichtjes, kerstverlichting etc. Als het maar sfeervol is. Het mooist versierde raam of vensterbank krijgt een prachtige mand met levensmiddelen als prijs. Na afloop van de tocht, om ongeveer 21.15 uur volgen de diverse prijsuitreikingen in het Vrontel.

Nieuwe bewoners Zeepaardje_(door Aart Maat)

In het huis op de Karel Doormanweg 30 , waar ons werkgroep lid Eem van Bodegom heeft gewoond, wonen nu nieuwe bewoners. Het is het echtpaar Martin en Paule van der Zwan. Martin is een echte Scheveninger en is opgegroeid in het oude dorp, zijn achternaam zegt genoeg. Zijn opa werkte in de visserij. Zelf werkt hij in het onderwijs. Zijn vrouw Paule is een Française en komt uit Bordeaux. Naast het werk in het onderwijs hebben ze als hobby een bed & breakfast. Een toplocatie bijna op het strand. Het is nog niet erg druk, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ze vinden het gewoon gezellig om met mensen om te gaan en ze te verwennen als ze hier op vakantie of weekendje uit zijn. Het echtpaar woonde in het drukke Den Haag en geniet van de rust, die hier heerst. Of ze gaan uitbreiden met hun B&B is nog niet duidelijk. Eerst maar eens met pensioen gaan, zodat ze wat meer tijd kunnen vrijmaken voor hun hobby. Hartelijk dank, dat ik even langs mocht wippen voor een kennismaking. Wij wensen Martin en Paule heel veel plezier en hopen dat ze zich snel thuis voelen in Ter Heijde.



Vergunning is aangevraagd

In de vorige editie hebben we gemeld dat we met aanvullende vragen moesten beantwoorden t.b.v. de gewenste omgevingsvergunning. Dat is inmiddels gebeurd. Dus op dit punt is nu de gemeente aan zet!! Ook is, zowel per brief als mondeling, aan wethouder Leen Snijders gevraagd om met Delfland in contact te treden voor toestemming om de boot op de dijk te plaatsen. Hij zou dit gaan oppakken. Zou mooi zijn als het nog dit jaar lukt!

VAN DE WIJKAGENT:



MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000 | meldmisdaadanoniem.nl

Beste Heijers en Heijenaren,

Zoals jullie weten is informatie voor een wijkagent belangrijk. Met uw informatie kunnen wij aan de slag. Ik wil een verschil maken tussen zachte informatie en harde informatie.

Zachte informatie is alles wat u de wijkagent verteld wat er in de wijk gebeurt en welke problemen zich voordoen in uw wijk. Ik kan u vertellen dat u ons veel verteld en wij een zeer goed beeld hebben wat er speelt in het idyllische Ter Heijde. Informatie waarbij het gesprek meestal eindigt met, *“dat heb je niet van mij”*, *“ik wil niet dat je mijn naam noemt”*. Dit respecteren wij ook. Helaas is deze zachte informatie niet bruikbaar voor een **goed** opsporingsonderzoek.

Harde informatie zijn verklaringen opgenomen van getuigen. Met andere woorden een proces verbaal getekend door de getuige en de verbalisant (politie). Harde informatie is geschikt om een goed opsporingsonderzoek te kunnen starten en een probleem te kunnen oplossen.

Ik hoor het u al zeggen, dat doe ik niet, ik wil mijn naam niet in een onderzoek. (*“dat heb je niet van mij”*, *“ik wil niet dat je mijn naam noemt”*).

Mocht u concrete informatie hebben die van belang zijn voor een opsporingsonderzoek, dan kunt u dat ook anoniem melden, <https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/>

Welke informatie is van belang voor de politie:

- ✓ Kenteken van een voertuig (merk, type en kleur). Auto, scooter, bedrijfsauto e.d.
- ✓ Personen, man / vrouw, huidskleur en lengte.
- ✓ Kapsel, gezichtsbehaar, kleur en soort kapsel.
- ✓ Bovenkleding, jas, trui, hoodie, broek, schoenen, hoofddek, kleur (merkkleding).
- ✓ Opvallende zaken zoals tattoos, opvallende manier van lopen, sieraden.
- ✓ Namen en adressen.



SAMEN STAAN WE STERK



In deze rubriek willen wij de mensen noemen die een pluim (een compliment) verdienen omdat ze zich hebben ingezet voor het bevorderen van de leefbaarheid en aanzien van ons dorp. Mensen die de handen uit de mouwen steken en vervuilde of verwaarloosde plekken in hun straat of poort aanpakken en opknappen.

Weet u ook iemand die ook een pluim verdient? Laat het ons weten!

maat@kabelfoon.nl, of via de brievenbus v. Speijkstraat 6

**Dit keer gaat deze pluim namens het bestuur naar:
Leen van Spronsen en Aart Maat.**

Zij hebben zich ingezet om de boel eens op te knappen bij het plantsoen in de Pieterstraat. Het zag er niet uit! Paaltjes stonden scheef en waren smerig en het vuil tierde welig tussen de bestrating met daarin de afbeelding van een vuurtoren. En langs de trottoirband kon je bijna sla poten.



Voor Leen en Aart reden om dit eens even aan te pakken. Alles werd schoongemaakt, het vuil verwijderd en de paaltjes keurig geschilderd. En het ziet er weer puik uit! Goed werk mannen! Die pluim is verdiend! We hopen dat jullie inzet een aanmoediging is voor meer dorpsgenoten om ook de handen uit de mouwen te steken. Want er zijn nog heel wat plekken die aan een opknopbeurtje toe zijn.



Bouw van De Admiraal schiet flink op

Op donderdag 19 september jl. was er weer een bezichtiging van De Admiraal. De toekomstige bewoners konden aanschouwen dat het met de voortgang van de bouw wel goed zit. Als de steigers weg zijn zal worden begonnen met het aanhelen de trottoirs. We hopen dat het plaatje hiernaast met de kerst werkelijkheid zal zijn.

Belangrijk is vervolgens de herinrichting van het plein. Nadat we als dorpsgemeenschap onze plannen en wensen hebben ingediend en toegelicht is het vervolgens nog oorverdovend stil gebleven. Nog geen reactie van de zijde van de gemeente. Het wordt nu toch echt tijd om eens even om de tafel te gaan. We willen wel serieus genomen worden. Dus zullen we er maar weer een briefje aan wagen.

COLOFON

Dorpsinfo is een uitgave van de stichting HINT.

Huis aan huis in Ter Heijde aan Zee en digitale verspreiding maximaal 10 keer per jaar.

Oplage 550

Eindredactie: A. Maat, van Speijkstraat 6

Kopij en reacties: maat@kabelfoon.nl/ tel: 06-51098805