

DORPS-INFO

*Uitgave van HinT Ter Heijde aan Zee
Februari 2020*

Voorwoord

Waar is de tijd gebleven, dat we elk jaar konden schaatsen op de sloten van het Westland. Lekker zwieren op doorlopers of houten noren. Het is nu huilen met de klep op. Wind, mist en regen, af en toe een slap zonnetje, dat tekenen onze huidig winters. Helaas..., het is niet anders

We kijken uit naar het voorjaar, als het groen gaat uitlopen, de vogels niet meer van de leg zijn, we van het zonnetje kunnen genieten en voorzichtig kunnen gaan denken aan een duik in het zilte nat. Een mooi vooruitzicht.

In ons dorp gaan we ons opmaken voor een gerenoveerd kerkplein en gaat de Prinses Margriet hopelijk snel een mooi plekje krijgen naar ieder zijn of haar zin. Het voormalige Pieter Foreest huis aan de Piersonstraat maakt een metamorfose door, de nieuwe eigenaren laten er geen gras over groeien en pakken de boel in en rondom het huis drastisch aan. Straks weer een stukje mooi Ter Heijde er bij. Daar word je natuurlijk vrolijk van.



Voor de rest tal van zaken, grote en kleine, dingen waar we als Heijers mee bezig zijn.

Veel leesplezier **Aart Maat**

Het maartnummer komt uit in week 10 van 2020 en wordt bezorgd met een oplage van 350 stuks op vrijdag 8 maart en digitaal met een oplage van 350 stuks op dezelfde dag verstuurd.

Totale oplage is 700 stuks en er komen er steeds meer bij. Kopij en nieuws kunnen ingeleverd worden t/m 21 februari via maat@kabelfoon.nl of via de brievenbus aan de van Speijkstraat 6.



Tal van onderwerpen komen weer aan de orde zoals o.m.;

- Wat is er te doen
- Wel en wee van Ter Heijde.
- Berichten van overlijden
- In het Zonnetje
- Even voorstellen
- Wat er gaande is op de Heij

Agenda februari

Dinsdag 11 februari: Bestuursvergadering HinT. Aanvang: 13.30 uur

Zaterdag 15 februari: Bingo in het Vrondel. Aanvang: 19.45 uur

Zaterdag 29 februari: Boeken- snuisterijenmarkt in de Irenezaal van 10.00 – 12.00 uur

Wilt u als vereniging uw activiteiten kenbaar maken via deze agenda?

Mail dan naar maat@kabelfoon.nl



Wel en wee Ter Heijde

Graag uw medewerking om namen door te geven van personen in het dorp, waar we een kaartje heen kunnen sturen. Aanleiding kan zijn: ziekenhuisopname, geboorte, trouwerij, huwelijksjubileum, overlijden of een andere verdrietige of heugelijke gebeurtenis. Alvast bedankt voor uw *“reactie naar de redactie”*.

Meldingen graag sturen naar maat@kabelfoon.nl, of via de brievenbus v. Speijkstraat 6,

De volgende serie kaarten is de deur uit en gepost bij;

- Thalita Hoogenraad, Kortenaerstraat 16 heeft in het ziekenhuis gelegen. Beterschap toegewenst.
- Rob Klop Heemskerkstraat 24, is geholpen aan een liesbreuk, hopelijk is dat niet gekomen vanwege het rondbrengen van de Dorpsinfo. Komt goed Rob. Beterschap.
- Wim Maat Dijkzicht 17 is in de lappenmand. Sterkte kerel.
- Piet van Dam Kortenaerstraat 11 komt half februari naar huis, is bijna 5 maanden van huis geweest en zal verder thuis gaan revalideren. Kop op man, een zware tijd achter de rug. Eindelijk een lichtpuntje in de duisternis. terug naar de kust, waar je zo van houdt. Wat zullen ook jouw honden blij zijn.



We ontvingen het bericht dat **Frans van Leent** van Speijkstraat 5 op 6 januari op 83 jarige leeftijd is overleden. Ouderen onder ons kennen hem als tankstation bediende van Witberg de Trabantdealer aan de Haagweg, maar nog meer als broodbezorger van Bakkerij de Tijd.

Hij heeft heel wat jaren gekwakkeld met zijn gezondheid

Op 24 januari is **Leen Ruijgrok** van Speijkstraat 8 op 72 jarige leeftijd overleden. Precies een maand eerder aan de vooravond van Kerstmis werd hij onwel onder aan de dijk gevonden en kwam hij in het ziekenhuis terecht. Een maand lang heeft hij daar gelegen merendeels op de IC. Alle goede zorgen al daar mochten niet baten en is hij niet meer thuis gekomen, maar zoals op de kaart staat bij zijn Wilma. Een heel mooie en liefdevolle gedachtegang.

Wij wensen beide families, vrienden, bekenden en allen die dichtbij hen stonden sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

In het Zonnetje (door Aart Maat)



Eigenlijk spreekt het kopje al voor zich. Wij willen inwoners van Ter Heijde, die iets betekenen voor het dorp Ter Heijde of iets bijzonders doen, in het zonnetje zetten, of te wel in de schijnwerpers en daar d.m.v. een stukje in Dorpsinfo u van op de hoogte brengen. Kan heel divers zijn. Als u zegt, nou die man of vrouw mag wel eens in het zonnetje gezet worden, u weet de weg. Even een melding door de bus aan de van Speijkstraat 6 of maat@kabelfoon.nl.

Boegbeeld van De Wielepet

Zo zie ik de persoon die deze keer in het Zonnetje gezet wordt. Een veelzijdig man met een groot sociaal hart. Zijn naam is René van Dijk, wie kent hem niet. Hij is in ons dorp komen wonen in 1989 en kocht een huis dicht tegen de duinen. Groot liefhebber van het strand, als het zonnetje schijnt en de temperatuur is goed kan je hem daar vinden. Helemaal in zijn element is hij als hij met zijn boot de zee op kan gaan om een visje te verschalken.

Hij is nog een van de weinige strandbootvissers die Ter Heijde rijk is. Vroeger waren er heel wat mensen van hier en over de dijk lid van de strandbootvisvereniging en gingen vaak in colonne het duin over om de hengels uit te gooien. De vloot bestond toen wel uit 50 bootjes. Op dit moment zijn er nog een drietal Heijdse visboten en paar uit de regio. Nostalgie heet dat.

René werd in 2000 beheerder van sporthal de Wielepet, geksheerend het Heijdse sportpaleis genoemd. In de loop der jaren heeft hij daar toch wel zijn stempel opgedrukt en is het uitgegroeid tot een onderkomen wat wijd en zij bekend is, wat mede komt door zijn open blik en sociale instelling. Hij blijft de rust zelve en zal niet gauw in paniek raken en kan met iedereen opschieten. Een praatje aan de bar en een luisterend oor is zijn credo.



Als top voetballer, voor Heijdse begrippen dan, heeft bij VV Monster en 's Gravenzande SV gevoetbald in het 1^e elftal, een soort strateeg, zeg maar altijd op de goede plek staan en de rust zelve. Thans is hij een verwoed sporter qua wielrennen en hardlopen en trapt nog graag een balletje mee in de Sporthal. Groot is zijn inzet voor o.a. het Team Westland die o.a. de beklimming van de Tourmalet organiseert. Voor de rest laat ik graag het woord over aan René zelf. Hij heeft een leuk verhaal geschreven en dat is uit zijn Heijdse hart gegrepen.

Hallo,

Ik ben René van Dijk, geboren op 03-01-1968. We woonden toen in bij mijn oma en opa, Rien en Gré van der Marel aan de Piet Heinstraat 3 naast café "de Sport". Mijn oom Theo en Nel van der Marel woonden ook in dat zelfde huis en 5 weken later werden Peter en Marco geboren, en waren we dus met 3 gezinnen 9 mensen in dat piepkleine huisje. Ik weet het alleen nog maar van de foto's. Het zal best hectisch en druk zijn geweest, maar ook heel gezellig dat weet ik nog wel.

Ik heb me van jongs af aan altijd een echte Heijer gevoeld. Ik was altijd in het duin of op strand te vinden, en de grote speeltuin natuurlijk. Peter Marco en ik gingen alle drie naar de Willemsschool. Inmiddels woonden wij in de Seringenstraat waar m'n broer Patrick werd geboren, „ maar elke dag aten we onder de middag bij Oma “. Gingen dan 's zomers ff gauw zwemmen in zee, en dan weer naar school. Uit school ook weer naar de Heij en ruzie zoeken wie mocht blijven slapen bij Oma.



Voor mijn gevoel zaten we de hele zomer met z'n allen op het strand. Daarna 1 voor 1 afspoelen in de teil op de Wurft aan de Piet Heinstraat, en gelijk je pyjama aan. Hoogtepunt vond ik altijd de Heijdse feestweek. Vlaggetje prikken in de speeltuin, en natuurlijk het ringsteken in de Michiel de Ruyterstraat. De kermis op het parkeerterrein was best groot en één keer hadden ze zelfs een reuzenrad.

Opa had vogels, en daar was ik gek op. Ik mocht altijd helpen. Ook stond er een botenhok op de wurft. Daarin stond “ de Lucky René ” . De visvereniging zat nog bij café de Sport in en was dus naast “ ons “ huis. Want we woonden meer aan de Heij dan thuis. Vissen op zee vond ik geweldig. Het bootje had maar 10 pk, maar dat was genoeg, want de gullen ving je al op 1 km uit de kust voor de watertoren.

Peter, en Marco gingen op de voetbal, maar ik ging naar de judo. Opa bracht mij altijd op de brommer en dammen in de Fata Morgana. Rare combinatie achteraf vind ik judo en dammen. Opa Rien was een echte vv Monster man, dus ik moest er ook aan geloven. Naar onze jeugdwedstrijden is hij volgens mij nooit geweest. Hij was een echte man van het eerste, en miste geen wedstrijd. Wat zal hij trots geweest zijn toen op een gegeven moment alle drie zijn kleinzoons tegelijk in Monster1 speelden.



Op m'n 17e had ik het wel gezien op school, en begon ik “voor mijn eigen” een loonbedrijf. Op m'n 18e verjaardag naar Delft voor een KvK nummer. Ik ben dus minimaal 1 dag de jongste ondernemer van Nederland geweest, ha ha. Ik had gelijk een grote tomatentuin aangenomen om te plukken, en radijs bossen. Al de werknemers waren vrienden, en niemand had nog een rijbewijs. Wij werden daarom ook wel de fietsploeg genoemd.

Op m'n 21e (inmiddels wel een rijbewijs) moest ik iemand ophalen in de Heij en zag ik een huis te koop staan in de Evertsenstraat. Gelijk mijn vader gebeld en een afspraak gemaakt. In de gang riep ik al bijna verkocht, zo graag wilde ik het. Toen moest ik bij Saar thuis gaan vragen of we samen mochten gaan wonen, want Saar was pas 19. Dat mocht, dus zijn we in 1989 gaan wonen in de Evertsenstraat en een jaar later getrouwd. In 1994 werd onze dochter Renee geboren en in 1998 Flip.

We hebben veel en hard in de tuin gewerkt. Tomaten en radijs. Drie keer per week zomers om 04.00 uur naar België rijden om tomaten te draaien. Als een speer naar huis als we klaar waren, en naar strand. Dan zeiden de mensen wel eens: die doen het makkelijk, die liggen elke dag op het strand.

Ik was opgegroeid met vissen op zee, en op een gegeven moment stond er langs de Monsterseweg een bootje te koop. Die hebben we toen samen met mijn buurman John Spek en zwager Ben Vermeer gekocht. Wat een getob. Hij had al jaren niet gevaren, en we wisten er geen van allen wat van. Alles ging kapot en verkeerd. De eerste paar keer kwamen we niet verder dan 200 meter van het strand. Toen we eenmaal

zover waren dat we bij de blokkendam kwamen, stroomde het daar zo hard dat we niet bleven liggen. Mijn zwager bond toen 2 ankers aan elkaar en gooide die overboord. Hij was alleen vergeten die 2 ook aan het ankertouw vast te maken, dus die hebben we nooit meer gezien. Ook ging er wel eens een hengel overboord en we hebben het gepresteerd om deze 6 maanden later weer op te vissen, op volle zee!! Hoe groot is die kans?? Maar we hielden vol en het bootje is er nog steeds. Ik ben nog één van de weinige Heijers die nog een paar keer per jaar gaat en dat is wel erg jammer. De boot mag niet meer voor de deur en mensen hebben het druk met andere dingen. Ik vond het altijd wel mooi dat er in elke straat wel 1 of 2 bootjes stonden. Dat hoorde er toch een beetje bij in een vissersdorpje als Ter Heijde.

In 2000 zei ik de tuin vaarwel, en ben ik beheerder van sporthal de Wielepet geworden. Dat doe ik nu bijna 20 jaar met veel plezier. Lekker heel veel sporten en van alles organiseren om veel mensen op de been te krijgen, en.....heel dicht bij huis. Ik liep zo'n 6 jaar geleden van de Wielepet naar huis en toen stond er ineens een bordje te koop op het oude pand van de Végéwinkel. Mijn schoonzus en zwager waren een wijntje aan het drinken bij ons en toen ik binnen kwam zei ik voor de grap: Hebben jullie ons nieuwe B&B al gezien? We fantaseerden er op los na nog een paar wijntjes en zagen het al helemaal zitten. Met veel hulp van vrienden en familie, en nog steeds, ging 5 maanden later op 11 april B&B "Zussen aan Zee" open. Dat doen we met z'n vieren ook met heel veel plezier. Je ontmoet zoveel mensen en de meesten smullen van de oude verhalen over Ter Heijde, want die zijn er genoeg.....

Onwijs leuke verhaal in een notendop van een persoon die midden in de samenleving staat. René bedankt voor je bijdrage voor deze editie van de Dorpsinfo. Je zult het wel wat overdreven vinden, maar
"We zijn trots op je".



Even voorstellen (door Aart Maat)

Sinds januari is er een wijziging van wijkagenten voor Monster, Ter Heijde en Poeldijk. Frits Adriani is per 1 januari 2020 de wijkagent van Poeldijk geworden. Voor Monster en Ter Heijde blijf Ivan van Mulken wijkagent en wordt versterkt door nieuwkomer Jeffrey Kieviet (rechts op de foto).

De nieuwe wijkagent ziet er best stoer uit en zou zo mee kunnen in een Western film als onverschrokken sheriff van een desperado plaats in het Wilde Westen. Wij wensen Jeffrey en Ivo veel succes met hun werk in Ter Heijde.

Inloop uur bewoners

Inloop uur is elke 2^e **dinsdagmorgen van de maand van 10 tot 11 uur** in het Hinhuis Duinhof 8. Zonder afspraak, dus vrijblijvend kunt u langskomen. De eerstvolgende keer is op dinsdag 11 februari. De koffie staat klaar!!



Voor de wat meer vertrouwelijke zaken kunt u desgewenst een afspraak maken met Helen Korteland, 0614257950. Een afvaardiging van de werkgroep komt dan, indien u dat wenst, bij u langs.

Wat er gaande is op de Heij (bijdrage van het bestuur)

Tal van zaken zijn er gaande of staan te gebeuren in de Heij. Hieronder laten we een aantal zaken even de revue passeren. Even verslag doen van de stand van zaken zodat we allemaal weer op de hoogte zijn.

De Admiraal

De eerste bewoners van De Admiraal zijn neergestreken in hun nieuwe onderkomen. Rondom het appartementengebouw worden de laatste zaken verwijderd. En krijgt daardoor een mooie uitstraling. Nog even en dan zal alles bewoond zijn en heeft de Heij er weer een aantal nieuwe inwoners bij. We hopen en wensen dat ze zich snel thuis zullen voelen in ons kleine dorp.



We geven, met een knipoog, de volgende tips om de inburgering snel en goed te laten verlopen: Doe maar gewoon, doe lekker mee, doe niet moeilijk, doe gezellig en als het lukt, praat Heijds, dan verstaan ze je beter! En ervaar: 'Hoe Heijer hoe blijer'!



Het plein,

Het gaat er toch echt van komen. Als alles gaat zoals is afgesproken zal het plein voor de zomer klaar zijn. De plannen zijn met de gemeente besproken en de laatste zaken zijn meegenomen om tot mooi definitief ontwerp te komen. Wat betreft de vergroening en de bomen is naast de Valse Christusdoorn, zoals we in de vorige editie beschreven, ook gekozen voor wat andere soorten om door de seizoenen heen een groen beeld te bewerkstelligen.

De van Luykstraat wordt rechtdoor getrokken langs het trottoir van De Admiraal en het parkeren vindt dan plaats langs het afsluitbaar autovrije gedeelte van het plein. Verder is er de mogelijkheid voor een terras opstelling t.b.v. de Dreamshop en is er een goede bereikbaarheid ingeval van rouw- en trouw gelegenheden. Het plein krijgt een vlak plaveisel waardoor de ingebrachte wens van mw. van de Berg ook in vervulling gaat. Dus..., geen gehobbel meer met haar rollator. Er komen speelse muurtjes rond en tussen de bomen, waarop zitbankjes worden geplaatst, die het autovrije gedeelte omzomen. En de bomen en de planten maken vervolgens het geheel af. Klinkt allemaal mooi..., toch?

Dit keer is hieronder een plaatje afgedrukt met het beeld vanuit oostelijke richting. Het zijn nog maar plaatjes die we steeds tonen. Het wachten is op het moment dat we het echt kunnen aanschouwen. Dus.....,nog even geduld!!



De pomp

Op initiatief van Rut Zoutman is ingezet op het plaatsen van een replica van de historische pomp die in vroeger tijden nabij de kerk stond. Nu het plein wordt heringericht moet, zo gaf Ruth aan, toch ook de pomp weer terugkomen. Zijn idee is met de gemeente besproken echter dat deze van gemeentewege zou worden geplaatst, zit er helaas niet, of wellicht nog niet, in. Het budget voor het plein kan niet worden ingezet voor de pomp en zou onvoldoende zijn om daar ook een pomp van te bekostigen.



Om de kosten en de mogelijkheden in beeld te krijgen is aan Rut gevraagd om dit te onderzoeken. Hij heeft contact opgenomen met het bedrijf "Men's Tradition BV". Het bedrijf geeft aan dat van deze historische pomp geen gietmodel meer voor handen is wat nodig is om een replica te kunnen gieten. Met de tekening uit de catalogus kan door het bedrijf een gietmodel gemaakt worden. Technisch is het project dus haalbaar.

Echter om de naar schatting zo'n twintig á dertig duizend euro bij elkaar te krijgen, wordt de grootste uitdaging. We zullen ons dan moeten richten op sponsors, fondsen en giften. Echter een bijdrage van de gemeente willen we toch nog niet uit ons hoofd zetten. Het gaat hier om een stukje historie van De Heij. In onze kleine kern, die het nou eenmaal moet doen zonder middenstand en zonder winkelgebied, zou door de gemeente best wat moeten worden geïnvesteerd. In ieder geval wordt er bij de herinrichting van het plein al rekening mee gehouden want er is alvast een plekje voor een pomp gereserveerd.

De Margriet

De aanvraag van de vergunning om de boot te mogen plaatsen is ingediend en in behandeling genomen. Even dreigde het gevaar dat het proces niet op gang zou komen. Dit omdat uit de informatie uitwisseling bleek dat de gemeente pas wil vergunnen als er toestemming is van Delfland en Delfland pas schriftelijk toestemming kan geven als er een gemeentelijke vergunning is. En dat zou dus een vervellend dilemma zijn met het gevaar dat er dus helemaal niets gebeurt. Na een geruststellende mail van de wethouder mogen we ervan uit gaan dat dit gevaar is geweken en dat we procedureel gezien niet 'de boot' ingaan.



Kerk in de steigers

Vooruitlopend op de herinrichting van het plein is begonnen met het renoveren van de gevels van de kerk. Ook de buitenzijde wordt geschilderd. Het zilte klimaat vraagt nou eenmaal om intensief onderhoud. Als dat klaar is dan ziet het monumentale kerkje er weer fris en fruitig uit. Echter de lasten daarvan hakken er voor de kleiner wordende kerkgemeenschap wel flink in. Een fors deel van de teruglopende jaarlijkse inkomsten wordt bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw dat voor Ter Heijde zeker zeer beeldbepalend is. Daarom worden er allerlei activiteiten gehouden om de deze financiën bij elkaar te krijgen. Op de agenda prijken onder meer de maandelijks boeken- en snuisterijenmarkt, thema-maaltijden, de bazaar met het Rad van Avontuur, de verloting, de kerstmarkt en verzamelt men het oud papier. Kerklid of niet..., het is wellicht goed om deze activiteiten te bezoeken en/of ondersteunen om het beeldbepalende gebouw, dat in die zin toch een beetje van alle Heijers is, in stand te houden.



Uw oud papier kunt u iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en iedere woensdag van 16.00 tot 17.30 uur brengen bij Dutch Floting Systems aan de Voltlaan 232. Alle beetjejes helpen! FF brengen dus!! En..., een container minder is niet verkeerd, want die krijgen we door het nieuwe inzamelsysteem al genoeg.





Laadpaal

Bij de werkgroep kwam de vraag binnen of we ons willen inzetten voor een laadpaal in De Heij. Een goed idee! Dus na wat discussie werd besloten dit aan de gemeente te vragen en voor te stellen om deze voorziening te realiseren op het kerkplein dat toch eerdaags op de schop gaat.

Voor alle duidelijkheid

Leefbaar Ter Heijde is een groep die actief meningen en nieuwtjes uitwisselt op facebook. Echter..., zo blijkt uit reacties, denken sommigen dat HinT hier een verlengstuk van is. Voor alle duidelijkheid het volgende. HinT en de facebook-groep zijn niet aan elkaar verbonden. HinT verspreidt dus geen berichten en/of reacties op berichten via dit medium!



Leen Snijders als kernwethouder

Ja..., u leest het goed, wethouder Leen Snijders is gepromoveerd tot wethouder voor de kern Ter Heijde. Zeg maar tot een soort van hulp burgemeester van De Heij. Hij is dus voortaan het eerste aanspreekpunt voor de organisaties en de inwoners van het dorp. Tot deze aanstelling is door het college van B&W besloten. Geen sollicitatie procedure, geen sollicitatie commissie bestaande uit Heijers, niets van dit alles. We moeten, evenals bij een gekozen burgemeester, toch nog even geduld hebben!?! Dus gaan we als Heijers met goede moed nu eerst met Leen in zee.



De verbouwing schiet op

De verbouwing van het huis aan de Piersonstraat schiet al aardig op. Het is nu al een veel beter gezicht en dan is het nog niet eens klaar. Medio maart, zo begrepen we, zal het gereed zijn. Een stukje Ter Heijde dat er weer mooi en verzorgd uit gaat zien.



Jantje Beton collecte

De Jantje Beton Collecte wordt gehouden in de week van 2 t/m 7 maart. De Dorpsvereniging zoekt daarvoor collectanten. De helft van de opbrengst mag de vereniging besteden aan eigen jeugdactiviteiten. Bij deze dus een oproep, om een paar uurtjes in de buurt te collecteren. **Aanmelden bij Rien Zeeman 0641510058**

Italiaanse avond

Op vrijdag 14 februari wordt er een Italiaanse avond georganiseerd in de Irenezaal van de kerk. Rond 18.00 uur kunt u aan tafel maar de zaal is al eerder open. Voor € 8,- kunt kiezen uit : pasta, pizza of lasagne. U kunt zich telefonisch opgeven de nummers zijn: **0174-213216 of 0174 243610**. Een ieder is welkom!!



Colofon

Dorpsinfo is een uitgave van Stichting HinT
Bezorging huis aan huis in Ter Heijde aan Zee en
Digitale verspreiding maximaal 10 x per jaar.

Totale oplage 700

Eindredactie: Aart Maat, v. Speijkstraat 6
Kopij en reacties: maat@kabelfoon.nl/0651098805