

Beste aanwezigen,

Graag wil ik vanavond gebruik maken van dit spreekrecht. Ik ben geen goede spreker, vandaar ook deze voorbereiding op papier, maar knok voor mijn winkel en daarmee ook voor de toekomst van mij en mijn gezin.

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Joris Ruland en zoals velen wellicht al weten heb ik al 25 jaar lang een bloemenspeciaalzaak aan het Walramplein in Valkenburg. Al 25 jaar lang zijn wij gespecialiseerd in het maken van alle soorten bloemwerk en verkoop van buitenplanten middels onze buitenpresentatie. Volgens het aankomende vernieuwde uitstallingsbeleid mag ik zeer binnenkort geen buitenplanten meer uitstallen.

Omdat ik in de wandelgangen merk dat diverse raadsleden niet op de hoogte zijn van mijn situatie en de meeste al helemaal niet weten wat dit nieuwe uitstallingsbeleid voor een gevolgen heeft voor onze winkel, wil ik dit graag nog eens extra toelichten.

In 2011 heb ik serieus overwogen om te verhuizen naar het nieuwe winkelcentrum "de Kei". Gezien de parkeermogelijkheden, het laden en lossen in het autovrije centrum en de beperkte mogelijkheid tot uitstalling heb ik besloten om toch op de oude plek op het Walramplein te blijven. Na lang wikken en wegen besloten het hoekpand (voorheen sportzaak Sportivo) erbij te kopen en onze zaak grondig te verbouwen.

We hebben grote investeringen gedaan, maar onze toekomst staat door het nieuwe uitstallingsbeleid flink op de tocht. Ik denk niet dat de gemeente zich realiseert hoe groot het economisch effect is in zo'n specifieke branche als de bloemen- en plantenhandel. Hier wordt absoluut geen rekening mee gehouden en al zeker niet naar gevraagd.

In ons bedrijf werken 14 medewerkers die net als mij een gezin onderhouden. Ons bedrijf is tevens als sponsor en adverteerder zeer betrokken bij het Valkenburgse verenigingsleven. Ik heb altijd geknokt voor het imago van Valkenburg als winkelstad. Nu sta ik hier voor de toekomst van mijn eigen winkel en voor mijzelf en wil ik graag duidelijk maken welke desastreuze gevolgen dit beleid heeft voor mijn winkel.

Geen buitenpresentatie betekent voor ons een groot omzetverlies en ontslag van meerdere medewerkers.

Onze buitenpresentatie bestaat uit buitenplanten die binnen niet gedijen en die uitsluitend buiten verkocht kunnen worden. Het is een steeds wisselende presentatie, aangepast aan de seizoenen. We besteden iedere dag veel aandacht aan onze buitenpresentatie, dit wordt gewaardeerd door ondernemers en bewoners op het Walramplein.

Het zal toch niet mogelijk zijn dat straks door inwoners of ondernemers geen enkel buitenplantje gekocht kan worden in het centrum van Valkenburg? Denk aan alle feestdagen en seizoenen zoals de lente, Moederdag, terras- en balkonplanten, Allerheiligen, beplanting voor de begraafplaats, kerstboompjes etc.etc. Voor al deze gelegenheden kunnen mensen dan niet meer in Valkenburg terecht.

Vanaf het eerste moment dat deze nieuwe plannen naar buiten kwamen heb ik mij ertegen verzet en diverse gesprekken gevoerd met de gemeente. Iedereen zei: "Joris, het komt wel goed". Het laatste bericht was als volgt: "We zouden graag willen maar het is juridisch onmogelijk om voor jou een uitzondering te maken".

Bij dit antwoord kan ik mij niet neerleggen, er kunnen wèl uitzonderingen gemaakt worden. Ik zie de voorbeelden in andere steden die wel in hun uitstallingsbeleid een uitzondering kunnen maken voor zo'n specifieke branche als de bloemen- en plantenhandel.

Zoals bijvoorbeeld Sittard-Geleen, in hun uitstallingsbeleid staat het als volgt geschreven; "Bloemen en planten uitgesteld als waar en in plantenbakken fleuren het straatbeeld op en kleden de openbare ruimte aan".

Ook Maastricht heeft in zijn strenge uitstallingsbeleid een uitzondering voor bloemenzaken.

Valkenburg zou het voorbeeld van Maastricht kunnen volgen, maak een uitzondering voor de zittende ondernemer in deze aparte branche en verklaar het nieuwe beleid van toepassing op nieuwe ondernemers. Er is dan geen precedentwerking.

Ik denk in oplossingen en mogelijkheden, vandaar dat ik hier vanavond sta om uitleg te geven over mijn situatie. Ik ben een optimist en een vechter, ik heb vertrouwen in de gemeente, maar toch: ik slaap er slecht van. Het enige wat ik graag wil is een overleg over wat er wèl mogelijk is na dit allemaal gezegd hebbende.