

Nazaten van de échte Anne Frank-boom...



13 mei 1944

'Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar'.

Ondergedoken in het Achterhuis

Als klein meisje vluchtte Anne Frank (1929-1945) met haar Joodse familie vanuit nazi-Duitsland naar Nederland. Tijdens de oorlog dook de familie onder in Amsterdam in het achterhuis van de woning aan de Keizersgracht 188. Anne hield er een dagboek bij. In 1944 werden zij verraden en naar het concentratiekamp gestuurd.

Dagboek

Van de acht onderduikers in het Achterhuis overleefde alleen vader Otto Frank de oorlog. Na de oorlog werd het dagboek van Anne gepubliceerd met als titel 'Het Achterhuis'.

Wereldwijd zijn er meer dan 25 miljoen exemplaren van verkocht.

Anne keek vanuit haar onderduikplek, het achterhuis, uit op een witte paardenkastanje. Ze schrijft in haar dagboek een aantal keren over de boom. In 2010 is de boom tijdens een zomerstorm omgewaaid. Stekjes en zaailingen van de boom zijn destijds veilig gesteld.

Paardenkastanje

De Anne Frank-boom was een witte paardenkastanje die in het centrum van Amsterdam stond. De boom werd erg beroemd door Anne Franks dagboek. Ze beschreef de boom vanuit het zolderraam van haar onderduikadres aan de Prinsengracht. De kastanjeboom was haar enige contact met de natuur en met de wisseling van de seizoenen.

"Wij keken alle twee naar de blauwe hemel, de kale kastanjeboom aan wiens takken kleine druppeltjes schitterden, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel van zilver leken. Dat alles ontroerde en pakte ons alle twee zo, dat we niet meer konden spreken". Deze woorden schreef Anne Frank op 23 februari 1944 waarin ze de kastanjeboom verbindt met haar verliefdheid op Peter van Daan.

Mei 1944

Op 13 mei 1944 schrijft ze voor de laatste keer over de boom. *'Gisteren was vader jarig, vader en moeder waren 19 jaar getrouwd, het was geen werkster dag en de zon scheen, zoals ze in 1944 nog niet geschenen had. Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar'.*

1945, het einde

Vlak voor het einde van de oorlog stierf Anne Frank in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Anne Frankbomen

Bomen leven langer dan mensen. Generaties lang symboliseren ze trouw en groei. Het planten van een Anne Frank-boom houdt niet alleen de herinnering aan het vreselijke lot van de Joodse bevolking in de Tweede Wereldoorlog levend, maar is ook een daad van optimisme en vertrouwen in de toekomst.

Anne-Frank-bomen blijvend beschikbaar

Door een bijzondere samenwerking van de stichting Elementree met de stichting Wereldboom en Boomkwekerij van den Berk, zijn nazaten van de échte Anne Frank-boom nu en in de toekomst beschikbaar. Ze zijn gechipt en worden geleverd met een certificaat van echtheid. Meer informatie <https://www.vdberk.nl/>