

From: Griffie
Sent: Monday, September 09, 2019 9:37:06 AM
To: Info
Cc:
Subject: Inboeken ajb: Dorpsinfo Hint Ter Heijde september 2019
Attachments: 7 Dorpsinfo September 2019 .pdf

Van: Aart Maat [mailto:maat@kabelfoon.nl]
Verzonden: vrijdag 6 september 2019 09:30
Aan: Griffie
Onderwerp: Dorpsinfo Hint Ter Heijde september 2019

L.S.

Vriendelijk verzoek om de Dorpsinfo te sturen naar de individuele raadsleden.

Bij voorbaat dank,

met vriendelijke groeten,

Aart Maat, PR/communicatie HinT



*Uitgave van HinT Ter Heijde aan Zee
September 2019*

IN MEMORIAM: LEO JAGTENBERG



Het bericht dat onze secretaris Leo was overleden, hakte er bij ons als collega bestuursleden flink in. Leo was een beminnelijk mens, een betrokken bestuurslid en een fijne vriend die zijn tijd, kennis en ervaring belangeloos inzette voor Ter Heijde en haar inwoners. Niet alleen tijdens de bestuursperiode van Hint, maar al veel eerder als wethouder van de gemeente Monster liet hij blijken dat 'de Heij' een apart plekje had in zijn hart.

We waren blij dat Leo, naast zijn vele andere werkzaamheden als vrijwilliger en zijn bezigheden op zijn volkstuin, toch tijd en ruimte wilde inruimen om HinT als secretaris ter zijde te staan. Bij onze inzet om het project 'Dijkzicht' te realiseren bleken zijn ervaring, relativiseringsvermogen, positief kritische houding en niet vergeten zijn netwerk van groot belang.

In de 'Dorpsinfo' van maart dit jaar werd Leo *'in het zonnetje'* gezet en konden we de grote lijnen van zijn levensverhaal vernemen. Leo begint dat verhaal als volgt: *"Ik voel me vereerd dat ik als niet Heijer in het zonnetje word gezet in deze Dorpsinfo. Het voelt alsof je wordt opgenomen in de dorpsgemeenschap."*

Na de afscheidsdienst in de kerk van Ter Heijde werd Leo naar zijn laatste rustplaats gebracht op het kerkhof in Ter Heijde. Een plekje in het centrum, in het hart, van Ter Heijde. Maar Leo heeft ook een warm plekje in het hart van vele Heijers. In onze rouw advertentie schreven wij dan ook van harte: *"Naast ons verdriet is er ook een gevoel van dankbaarheid voor al hetgeen hij voor het dorp Ter Heijde en haar inwoners heeft willen en mogen betekenen."* We wensen allen die, op welke wijze dan ook, dicht bij hem vertoefden toe, dat de mooie herinneringen aan hem, helpen dit verlies te dragen!

Leo...., dank voor alles en rust in vrede.

Het was een voorrecht om jou als tijdgenoot te mogen hebben en ervaren!

Namens het bestuur van de stichting HinT, Jan Bogaard (voorzitter)



Voorwoord

Klinkt raar, eind juli zit ik al weer te pennen voor het septembernummer. Komt omdat ik in augustus nog op vakantie ga en weet ik niet of ik daarna nog tijd heb om wat te schrijven. Kan maar klaar zijn vind je niet. Terwijl ik zo achter m'n laptop zit is het halen en brengen met het weer. Top weer bij de activiteiten van het Dorpsfeest. Daarna weer een weekje slecht bij de braderie van Monster, dan ongekende temperaturen van tegen de 40 graden, nog nooit zo heet geweest op Ter Heijde en dan weer opeens 19 graden kouder met veel buien. Erg wispelturig allemaal.

Triest was het overlijden van onze secretaris Leo Jagtenberg. Bij de Kerstborrel mocht het nog wel gezegd worden, dat hij aan zijn laatste kunstje bezig was als secretaris van HinT. Groot verlies voor ons bestuur. Een markant figuur en een icoon voor de Westlandse samenleving is van ons heen gegaan.

De voorpagina is daarom benut voor een 'in memoriam'

Nog even en dan zit het zomerreces er weer op en gaan we ons opmaken voor de laatste 4 maanden van het jaar. Sommige zijn uitgevlogen om wat van de wereld te zien tijdens de vakantie, een ander zegt weer, ik doe al gek genoeg en blijf gewoon in ons mooie dorp vertoeven. In september gaan de scholen weer beginnen en wij van HinT pakken de draad weer op met vergaderingen en gesprekken om de leefbaarheid van Ter Heijde vast te houden en waar het even kan te verbeteren. Na de verfraaiing van de mooie plantsoenen staat er weer heel moois op stapel. Speerpunten zijn een vaste plek voor de oude reddingboot Prinsen Margriet, de renovatie van het Kerkplein met waterpomp en wat komt daar over de dijk aangezet, kijk nou eens de zo gewenste "Heijdse Lijn"! Zou wat zijn!

Mooie dingen om naar uit te kijken. Dus werk aan de winkel.

Groeten Aart

Het oktobernummer komt uit in week 40 en wordt bezorgd op vrijdag 4 oktober. Op dit moment hebben we een kleine 200 digitale abonnees. Deze mensen van over de dijk zijn zeer verguld dat ze de Dorpsinfo op deze manier kunnen lezen. Kopij en nieuws kunnen ingeleverd worden t/m 20 september via maat@kabelfoon.nl of via de brievenbus aan de van Speijkstraat 6.

Welke onderwerpen komen er aan de orde in deze kersverse Dorpsinfo?

- In memoriam Leo Jagtenberg
- Wel en wee van Ter Heijde.
- 'In het Zonnetje';
- College op pad in Ter Heijde;
- 't Kan niet waar zijn;
- En veel andere zaken



Agenda Juni

- 10 september : Inloop uur bewoners van 10-11 uur Hinthuis Pieterstraat
Vergadering bestuur HinT. Aanvang: 13.30 uur
Vergadering Werkgroep HinT. Aanvang: 19.00 uur



Wilt u als vereniging uw activiteiten kenbaar maken via deze agenda. Mail dan naar maat@kabelfoon.nl

Wel en wee Ter Heijde



Graag uw medewerking om zoveel mogelijk namen van uw burens of personen in het dorp, waar we een kaart heen kunnen sturen, door te geven. Aanleiding kan zijn: ziekenhuisopname, geboorte van een dochter of zoon, trouwerij, huwelijksjubileum, nieuwe bewoners en overlijden. Onze blijk van medeleven kan een steuntje in de rug en een opkikkertje zijn. Alvast bedankt voor uw **“reactie naar de redactie”**.

Meldingen graag sturen naar maat@kabelfoon.nl, of via de brievenbus v. Speijkstraat 6

Allemaal kaarten, die gestuurd zijn in de zomermaanden. Wat verhuizingen, maar ook opkikkers naar diverse mensen. We hopen dat de zieke mensen opgeknapt zijn en weer vrolijk door het leven huppelen.

- Wim Voois Strandweg 9 heeft een scootmobiel ongeluk achter de rug.
- Wim Maat Pieterstraat 17 is van de trap gevallen en heeft tot 2 x toe in het ziekenhuis gelegen.
- Lies Koster v. Speijkstraat 27 heeft voor haar voordeur een been gebroken, dus in het gips.
- Sandra en Rien vd Eijk Kortenaerstraat 3 zijn opa en oma geworden van een wolk van een kleinzoon met de naam Connor
- Paula Buis Strandweg 4 heeft wat hartproblemen gehad en is aan het revalideren.
- Martin van Spronsen Heemskerkstraat 8 heeft een opkikkerkaart gekregen, tobt met zijn gezondheid.
- Adele van Yperen is aan haar knie geopereerd en is aan het revalideren.
- Adrie Dijkhuizen Pieterstraat 11 is in de lappenmand, dus een opkikker verdient
- Mevrouw Hoogenraad, Pieterstraat 5 is verhuisd naar De Opmaat, van Goghlaan 2, kamer 58, 2681 KA Monster. Voor de 2^e keer in korte tijd een andere leefomgeving. Ze bedankt HinT voor de mooie tijd in ‘Dijkzicht’. Nu voor goed uit haar dorp Ter Heijde waar ze dik 60 jaar gewoond heeft. Stuur haar eens een kaartje uit het Heijdse.
- Arie Brederoo Piet Heinstraat 11 heeft zijn been op 2 plekken gebroken. Sterkte kerel.
- Jane Storm v. Speijkstraat 36 heeft een nieuwe heup. Dus een opkikker van ons gekregen.
- Wendy en Rob Klop Heemskerkstraat 24 waren op 29 augustus 45 jaar getrouwd. Van harte proficiat.
- 21 augustus bestond de Heijdse Zee sportvissers vereniging 50 jarig bestaan. Van harte gefeliciteerd.

Nieuwe bewoners in Ter Heijde

Familie Duurkoop Piet Heinstraat 2, Familie Pronk Piet Heinstraat 3, Iris Schuller en Remy Steentjes Piet Heinstraat 11, Barry van Spronsen en Rachelle van der Veen Heemskerkstraat 3 en Jan van Holstein Pieterstraat 5.

Nieuwe bewoner!!!! Meldt u aan, zodat we een welkomstkaart kunnen sturen. maat@kabelfoon.nl

Allen veel plezier en geluk in jullie nieuwe onderkomen en dorp.

Groot onderhoud Fase 2 (door Jopie Zonneveld)

Mijn ervaring;

We zouden in januari 2018 aan de beurt zijn, werd echter oktober, oei..... daar had ik niet op gerekend. Dus dat was even de knop om zetten. De start begon met het plaatsen van nieuwe dakkapellen en dat was een geweldig mooi gezicht. De rommel viel mee, alles werd dagelijks opgeruimd. En wat werd de ruimte groot op de slaapkamers. Daarna volgden de isolatie op dak en vloer.



De voorgevel werd gesloopt, wat een herrie, maar dat hoort er ook bij. Kwamen mooie kozijnen, een voordeur en bakstenen voor in de plaats.

Kwam zelfs een raampje in de woonkamer wat open kon, heel lekker met warm weer. De keuken, douche en wc werden gesloopt, je keek zo vanuit de douche de wc in. Alles werd keurig weer in orde gemaakt. De vloer was nog in orde, dus die hoefde er niet uit.

Petje af voor de mannen van Weboma, echt keurig gewerkt. Moet er wel bij zeggen dat ze verwend werden door de bewoners. Zelf heb ik alles behangen, gelukkig dat ik dat kon. Ik loop nog dagelijks te genieten, lijkt wel of ik in een hotel slaapt. Al met al een positieve ervaring achter de rug en we hebben een keurige wijk gekregen. Krijg daar nog dagelijks positieve reacties over.

Van de redactie

Woningcorporatie Arcade heeft in 1 ½ jaar tijd 64 huurwoningen in de Piet Hein-, Jan van Galen- en Heemskerkstaat en 2 woningen aan de Strandweg onder handen genomen. Speerpunt was het energiezuiniger maken van de woningen middels isolatieglas, kunststof kozijnen, spouw/vloer en dakisolatie, nieuwe gevels, daken, dakgoten en dakkapellen. Een ingrijpende klus voor de bewoners, vooral omdat ze in hun huis bleven wonen.

Wij als inwoners zijn trots op dit nieuwe stukje Ter Heijde. Chapeau of te wel petje af voor het geduld van de bewoners, de kundigheid van Bouwmaatschappij Weboma en niet te vergeten voor Arcade. Het resultaat mag er zijn.

In het zonnetje (door Aart Maat)



Eigenlijk spreekt het kopje al voor zich. Wij willen bewoners van Ter Heijde, die iets betekenen voor het dorp Ter Heijde of iets bijzonders doen, in het zonnetje zetten, of te wel in de schijnwerpers en daar d.m.v. een stukje in Dorpsinfo u van op de hoogte brengen. Kan heel divers zijn. Als u zegt, nou die man of vrouw mag wel eens in het zonnetje gezet worden, u weet de weg. Even een melding door de bus aan de van Speijkstraat 6 of maat@kabelfoon.nl.

De oudste koster van Nederland (door Aart Maat)

In de afscheidsdienst van oud dominee Mast, bedankte hij een aantal mensen, die hem met raad en daad bijgestaan hadden in de afgelopen 14 jaar, dat hij predikant is geweest. Opvallend vond ik toen zijn uitspraak richting de koster, dat zij de oudste koster van Nederland is. Dacht direct, die is voor mij, dat is interessant om later een stukje over te schrijven voor de rubriek ' In het zonnetje'. Is een uniek stukje geschiedenis van ons dorp.

J.l. zomer was het zover, dat ik aanbelde op een mooie zondag bij Huize Dijkzicht op nr. 19, om te vragen of Alie, eigenlijk tante Alie, zij is n.l. de tante van wijlen mijn vrouw, het goed vond dat ik haar voor het voetlicht ging brengen in de Dorpsinfo. Verbaasd en blij verrast liet ze me binnen. Ze was maar net thuis uit de kerk waar ze als koster voorgegaan was. Onder het genot van een bakkie en een stroopwafel kwam ik tot het volgende bijzondere verhaal.

Alie Bogaard is een geboren en getogen Heijdse dame met de mooie leeftijd van bijna 87 jaar. Geboren op de Heijdse weg 100. Voor de oorlog stonden er op de Heijdse weg aan weerskanten een rij huizen, zeg maar vanaf waar nu het appartementengebouw 'het Heijdse Duin' staat tot 'de Afrol' toe.

In 1944, voor de meesten onder ons een bekend verhaal, werd Ter Heijde afgebroken en bleef alleen de kerk en café de Sport, waar nu het Fletcher Hotel staat, gehandhaafd. Voor in de plaats werd ons dorp een onderdeel van de beruchte Atlantikwall, een meer dan 5000 kilometer lange kustverdedigingslinie, die Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog in de bezette gebieden heeft aangelegd ter voorkoming van een geallieerde invasie. Het strekte zich uit van het topje van Noorwegen tot de grens van Spanje. De bewoners moesten van de Duitse heerser zonder inspraak naar elders verkassen, de meesten gingen naar Poeldijk of Monster toe en verlieten huis en haard. Daar moet je toch eigenlijk niet aandenken, ook omdat je weet dat deze huizen op Ter Heijde er nog maar net aan 10 jaar stonden.

Alie kwam als 12 jarig meisje met haar familie terecht op Duinstraat 11 te Monster, ook wel de Sovjet genoemd. Haar vader Jan was vanaf 1925 koster op Ter Heijde, maar werd ontheven uit zijn ambt vanwege de oorlog. De kerk werd omgeturnd als paardenstal voor de Duitsers. In 1952 werd de kerk weer zo goed als kwaad als het kan in gebruik genomen en de familie Bogaard wilde weer wat graag op Ter Heijde komen wonen, zeker gezien het ambt van vader Jan. Het verzoek daarvoor werd niet gehonoreerd door de Gemeente Monster. Door een geluk bij een ongeluk werd dat een jaar later toch mogelijk.

Gebouw Irene, de plek waar nu het appartementencomplex de Admiraal komt te staan werd geopend begin 1953, een spiksplinternieuw gebouw voor de kerkgemeenschap. Helaas, wat kwam door de watersnoodramp op 1 februari 1952, werd het gebouw in beslag genomen door de Rode Kruis Organisatie en werden er watersnood slachtoffers opgevangen uit Zeeland, om later weer elders geplaatst te worden. De leiding van het Rode Kruis vond het vreemd dat de koster niet op het dorp woonde, waar hij werkte en kreeg het voor elkaar dat via burgemeester Wouters het gezin als nog een huis kreeg in de Jan van Galenstraat eind 1953.

Op nr. 3 heeft Alie tot 2008 (55 jaar) gewoond en is toen verhuisd naar het toen nog geheten bejaardenflatje aan de Pieterstraat. Door puur toeval woont ze daar nog. Het flatje zou n.l. gesloopt worden, maar op aandringen van de Heijers heeft HinT het voortouw genomen en gezorgd dat dit niet door ging en anno 2019 staat daar een pronkjuweel van een complex met de naam 'Dijkzicht'. Alie woont daar super naar haar zin en hoopt daar nog vele jaren te wonen.



Beste Alie,

Ik vond het fijn om met je van gedachten te wisselen. Hoog bejaard, maar je doet het ambt van koster met verve. Bedankt voor je inzet voor de Heijdse Kerkgemeenschap.

Zo ging ik huiswaarts met een mooi verhaal en nam ik een foto van haar, waarop ze me uitzwaait vanaf haar balkon.

Het is wat; daar staat ze nu; de oudste koster van ons dorp, Westland, Zuid Holland, of nog beter gezegd van Nederland. Chapeau!!

Alie bedankt voor je gastvrijheid en hopelijk schrijf ik in 2020 dat je het 35 jaar kosterschap zal mogen vieren. *'Deo Volente', of te wel 'Zo God het wil'.*

Kosterschap Ter Heijde

Ter aanvulling van bovenstaand stukje wil ik toch nog even melden dat de familie Bogaard een echte kostersfamilie is. Het ging van vader op zoons en dochter en kleinzoon. Drie generaties aan kosters. Overgrootvader Jan was koster van 1925 tot 1962, Zoon Jan van 1966 tot 1976 en dochter Alie van 1985 tot heden. Kleinzoon Jan van Jan van Jan, de huidige voorzitter van Hint van 1980 tot 1985. Komt daar nog bij dat zoon Thomas een broer van Jan en Alie, jarenlang koster is geweest op Honselersdijk en Poeldijk. Een uniek stukje geschiedenis.

Groot feest na de renovatie (door Annette de Wilde, bewoonster Heemskerkstraat)



Op donderdag 4 juli kregen de bewoners van 'Ter Heijde Zuid' waarvan het huis is gerenoveerd of zoals we het eigenlijk moeten noemen 'groot onderhoud' gepleegd is, een barbecue aangeboden bij Bugaloe Beach, de fraaie strandtent bij het slag van de Strandweg.

We kregen een welkomstdrankje aangeboden en werden toegesproken door verschillende mensen van Arcade, o.a. de directeur, die allemaal zeer tevreden waren over het resultaat van het groot onderhoud. En de bewoners die de barbecue bezochten waren ook zeer tevreden. Het resultaat mag er ook zijn, het ziet er heel mooi uit en we zijn allemaal blij dat nu de rust weer gekeerd is in de straat en we gewoon weer in en uit kunnen rijden en onze auto's normaal kunnen parkeren.

De barbecue bestond eigenlijk uit een perfect verzorgd buffet, niks was te gek, allerlei soorten vis en vlees, salades, taartjes, ijs, kortom fantastisch verzorgd en de drank werd ook onbeperkt geschonken. De sfeer zat er goed in, de buurt heeft lekker met elkaar bij kunnen praten en de mensen die hier nog niet zo heel lang wonen (maar wel de verbouwing ondergaan hebben) hebben hun buurtgenoten een beetje leren kennen, ook altijd leuk natuurlijk!

Aan het eind van het gezellige samenzijn kregen we bij het afscheid allemaal een groot ingepakt cadeau mee, een pakket met solar lampen voor in de tuin, hartstikke leuk! Al met al een groot succes waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken.



Inloop uur bewoners



Inloop uur is elke 2^e **dinsdagmorgen van de maand van 10 tot 11 uur** in het Hinthuis, Duinhof 8. Zonder afspraak, dus vrijblijvend kunt u langskomen. De eerst volgende keer is op dinsdag 10 september.

Voor vertrouwelijke zaken kunt u een afspraak maken met Helen Korteland 0614252950.

Jan de Wandelaar (door Aart Maat)



We zien Jan Dijkhuizen heel veel wandelen richting Arendsduin en weer terug, loopt gemiddeld 60 km per week en dat is gezien zijn leeftijd (84 ???) een unieke prestatie. Ik kom hem dan ook bijna dagelijks tegen. Vaak een praatje over de 'Prinses Margriet' waar hij stuurman op is geweest samen met zijn maatje schipper Frans Daniëls. Ik dacht dat die 2 helden de enige overlevenden nog waren, die op de ouwe reddingboot gevaren hebben van 1950 tot 1982. Blijk dat er nog een persoon in levende lijve op deze aardkloot rondhuppelt en dat is niemand minder dan Niek Scholtes, je weet wel de man die jaren in de mooie bungalow op Arendsduin heeft gewoond en in dienst was van Delfland.

Ik heb nog een mooie anekdote over onze Niek. Hij ging in mijn jeugd jaren vaak op de fiets over het padje, 2 tegels breed, speciaal aangelegd voor motoragent van de Leeden. Niek kon zo dwars door de duinen naar de Heij om een patatje te halen bij snackbar Jeroen. Op de bewuste avond was het weer zover, Niek kreeg trek en ging richting de Heij. De belhamels al daar, wisten zij veel, dat Niek langs gekomen was, hadden in die tussentijd een stukje tegels weggehaald, hadden n.l. een bloedhekel aan de motoragent met z'n witte helm, zat iedereen altijd maar weer achterna en wilden hem een poets bakken. Op de terugweg met een fluitende Niek, neus in de wind, ging daar opeens zijn fiets steigeren en vlogen de patatten met piccalilly alle kanten op en moest Niek zand happen. Geloof maar dat hij een paar knopen gelaten heeft. Heb hem nooit durven vragen of die nog gewond was geraakt.

Sorry ik dwaal af. Moest dit even kwijt.

Onze brave Jan is toch wel wat in de lappenmand geweest, lijkt altijd stoer, maar heeft toch ook wel weer wat achter de rug qua gezondheidsperikelen. En daarom hield hij mij aan op zijn wandelpad. Van joh, maak ff een bedankstukkie in het volgende nummer, ik heb heel wat mooie kaarten gehad, vooral de opkikkerkaart die Adele van Yperen heeft gemaakt namens HinT spande de kroon. Daar zit nou echte liefde in. Niet vergeten hoor!!!! En weg was Jan op weg naar weer een kilometer. Bij deze Jan!

College op pad in Ter Heijde (door Aart Maat)



Op 26 juni kregen we (een delegatie van HinT) hoog bezoek van B & W in Ter Heijde. Wethouders kwamen even voor 13.00 uur op de fiets vanaf het Gemeentehuis te Naaldwijk.

Helaas was de burgemeester verhinderd, heel jammer, want we hadden hem wat graag willen ontmoeten. Wat de reden was weten we eigenlijk niet, hij zal toch geen lekke band onder weg gekregen hebben!!!!

Kan zijn dat hij net als wij de uitnodiging voor dit bezoek veel te laat had ontvangen. Slechts enkele dagen voorafgaande aan het bezoek werden we pas op de hoogte gesteld van de komst van B & W .

Eerst werd een bezoek gedaan in de kerk, waar Jan Storm met verve een stukje geschiedenis vertelde uit het verleden maar ook zaken uit het heden. Daarna kregen we een rondleiding, wat zeer gewaardeerd werd onder de aanwezigen. De vernieuwde kerkindeling is er eentje om trots op te zijn.



Op het kerkplein werd er in gegaan op de renovatie van het plein natuurlijk met een pomp. Werd niet onder stoelen en kerkbanken geschoven, dat wij ons niet met een kluitje in het riet laten sturen met een opknopbeurt met 2^e hands materiaal, zoals gesuggereerd werd in de kranten in het kader van de bezuinigingen van de Gemeente.

Miljoenen uitgeven voor de pleinen van Naaldwijk en 's Gravenzande en wij op de Heij er zeker met een footje vanaf laten komen. Dat zal toch zeker niet waar zijn. Neen..., we houden vast aan het plan dat samen met de kerk, de dorpsvereniging, Weboma, de omwonenden en HinT tot stand is gekomen en al geruime tijd geleden als voorstel is ingediend.

Onderweg deden we even het parkeerterrein aan achter de M. de Ruijterstraat en werd het college er op gewezen, dat de aanwezige hopen stuifzand en het onkruid geen visitekaartje voor ons dorp is.

Terloops kwamen ook de bekeuringen aan de orde die sommige bewoners gekregen hebben omdat ze geen P vergunning aangevraagd hadden. 15 mei ging de verordening van kracht en op 18 mei (geen strandweer) werden er bekeuringen uitgedeeld van maar liefst € 104,00. Niet terecht omdat de Gemeente in gebreke was gebleven om het voorbericht, dat normaal elke bewoner krijgt om een vergunning aan te vragen, wegens de drukte rond de verkiezingen was vergeten op te sturen.

We hebben aangegeven dat de bekeurde mensen hun geld terug moeten krijgen.

En dat is inmiddels ook aan de bekeurden toegezegd en reeds terugbetaald.

Ook kwam de overlast van hondenpoep ter sprake, moet toch echt wat aan gedaan worden via handhaving. We hebben het college daar eerder om verzocht en ook een aantal voorstellen gedaan. Echter een reactie op onze brief is tot op heden uitgebleven. En dat is niet netjes! En..., waar is de hondendrollenzuiger gebleven, dat was een mooi apparaat dat goed functioneerde.



De parkeeroverlast bij zomerse dagen is bij de bevolking ook een doorn in het oog. Wordt niet handhavend opgetreden, zeker op zondag niet, want dan hebben de Boa's een vrije dag. Moet niet gekker worden. Want tijdens de zomerse weekenden is het juist het drukst en worden de parkeerregels aan de laars gelapt

Aangekomen op het parkeerterrein waar de oude reddingboot de Prinses Margriet opgekalefaterd werd, kwam aan de orde of het mogelijk is dat op deze locatie de gasten van het hotel hun auto mogen parkeren, zodat wij als inwoners van die parkeeroverlast verlost zouden zijn. Kregen we direct te horen, dat die plek beter geschikt is als fietsenstalling, want op en afgaande auto's tijdens stranddrukte is niet de oplossing. En ja..., daar zit wat in! Prompt kwam er een leverancier van één van de strandtenten de dijk opsezen met zijn bestelbus. Werd dan ook maar even aangekaart, dat dit op dit middagtijdstip uit den boze is, zo ook de bevoorrading over

het fietspad naar de strandtenten van Monster waar heftig mee gesjoemeld wordt en dat geldt ook voor de taxi's die daar af en aan rijden. Wanneer komt daar nu eens een einde aan.



Ook kwamen de gevaarlijke kruisingen van het fietspad ter hoogte van de kanonnen bij de overgang van de Karel Doormanweg en Strandweg aan de orde. Fietsers en soms ook brommers **nemen** gewoon voorrang, wat soms gevaarlijke situaties oplevert. Laatst is er nog een bestuurder van een scootmobiel van z'n sokken gereden, lag naast zijn voertuig en de dader koos het hazenpad. De vraag is wanneer valt de eerste dodelijke slachtoffer. Optie is om dit gedeelte van het fietspad maar helemaal af te sluiten voor tweewielers. Door de omleiding krijg je een overzichtelijkere verkeerssituatie. Plaatsing van z.g. sluishekken is natuurlijk ook een optie, dan moeten de fietsers wel afstappen.

Volgende bezoek was één van de pas gerenoveerde huizen in de Heemskerkstraat. Men kreeg een rondleiding van een trotse delegatie van Arcade. Terecht die trots, de opgeknapte huizen en straten zijn een verrijking voor ons dorp. Snel werd er nog even een bezoekje gebracht aan "Dijkzicht" en werd er even in het kort gemeld wat er in een tijdsbestek van een paar jaar verwezenlijkt is. Rijk voor de sloop werd omgeturnd door een fraai appartementencomplex gedaan door vrijwilligers van de samenleving.

Hoog tijd om een einde te maken aan het bliksembezoek van B & W en klokslag 14.30 uur tijd voor een kop koffie in het Vronde, waar we hartelijk welkom werden geheten door de voorzitter van de Dorpsvereniging Ter Heijde Frank Rijnveen. Was gezellig, maar helaas geen gesprek met de bewoners en ondernemers van Ter Heijde wat toch zeker op de agenda stond. Reden is bekend, niemand wist dat ze zouden komen. M.a.w. de communicatie vanuit het gemeentehuis kan beter, wat PR op tijd, zeg maar een aantal weken voor de geplande datum kan zeker geen kwaad.

Al met al een plezierige ontmoeting. Of het ook een vruchtbare ontmoeting is geweest moet nog blijken.



"Prinses Margriet" (door Aart Maat)

Is me toch wel een hele operatie geworden en we zijn er nog niet hoor. Het eind is gelukkig in zicht en we hopen dat 'zij' begin november een mooi plekje zal krijgen ter hoogte van het fietspad bij de kanonnen, zeg maar bij de oversteek van de Strandweg.

De oude reddingboot is een ware blikvanger geworden op het parkeerterrein van de Visvereniging. Menig fotootje is daar al gemaakt en met tevredenheid werden de schilder- en de opkalefater verrichtingen van Rien van de Water op de voet gevolgd. Voordat er gekwast werd, is de overkapping er gedeeltelijk afgehaald door onze kassenbouwer Harrie Zeeman en daarna door Cock Tenhave als schroot afgevoerd.

Vervolgens het schuren en bikken door Rien. De originele RAL KNRM kleuren zijn opgevraagd door schipper Arno Vogelaar van station Ter Heijde bij het hoofdkantoor in IJmuiden. Dus kreeg onze Hare Majesteit weer de originele fraaie kleuren op haar wangen. Nieuwe letters gingen er op en de klus was klaar. De takelwagen is alvast besteld om de prinses naar haar eindbestemming te brengen en dan zal onze Margriet, na turbulente huzaren(redding)stukjes op de Noordzee en een periode waarin zij als blikvanger heeft gefungeerd op het Jan Iels Reddingmuseum in Hoek van Holland, met welverdiend pensioen gaan. En door een ieder valt te bewonderen, 'zo hopen wij in de Heij', op een mooi plekje op de 'Slaperdijk'. En dan is de cirkel rond.

De omgevingsvergunning

Even een omgevingsvergunning aanvragen om De Margriet, te kunnen plaatsen op de dijk nabij de kanonnen. Een prachtige plek waar deze historische boot als blikvanger zal dienstdoen bij de entree van ons dorp. Even??? Nou vergeet dat maar! We zijn, nadat we de aanvraag hadden ingediend, met behoorlijk ingewikkelde aanvullende vragen geconfronteerd.



Lange adem

De hele, naar onze opvatting wat onnodig ingewikkelde, procedure die moet worden gevolgd vraagt om een lange adem. Hebben we dan bezwaar tegen het aanvragen van zo'n 'omgevingsvergunning'? Welnee! Als dat moet dan moet het. Het was ook een voorwaarde van de wethouder die, mede op aandringen van de gemeenteraad, heeft toegezegd zijn volledige medewerking aan plaatsing wil verlenen. En daar zijn we natuurlijk maar wat blij mee. Maar....., intussen worden we via de ambtelijke organisatie met zaken geconfronteerd die niet bepaald getuigen van die toegezegde "volledige medewerking".

Toestemming

Zo moeten we via een afschrift van de privaot rechtelijke toestemming van het Hoogheemraadschap van Delf land, aantonen dat we de boot op de dijk mogen plaatsen. En dat nu hadden we juist aan het college (lees de wethouder) gevraagd om dat als gemeente met het Hoogheemraadschap te regelen. Dus zullen we de wethouder opnieuw verzoeken zijn toegezegde medewerking op dit punt waar te maken.



Legeskosten

Voordat de vergunning in behandeling kan worden genomen moeten eerst de legeskosten worden betaald. En die zijn kunnen wel eens zo'n kleine € 2.000,- gaan bedragen. En dat is niet gering. 't Ja.... het is natuurlijk logisch dat er legeskosten in rekening worden gebracht bij particuliere en/of zakelijke aanvragen. Echter hier betreft het een aanvraag door een vrijwilligersorganisatie die zonder winst oogmerk zich inzet voor het optimaliseren van de leefbaarheid in het dorp. Het is dan ook volstrekt logisch dat we het college daarom gaan vragen om geen legeskosten in rekening te brengen. Dank zij ondermeer sponsors kan dit project worden gerealiseerd. Het kost de gemeente nagenoeg niets. Dan zou het vreemd zijn als we toch 'het kind van de rekening' zouden worden!

Rien bedankt voor je inzet (door Aart Maat)

De Prinses Margriet ligt nu klaar voor vertrek naar haar laatste ligplaats. Onze huisschilder Rien vd Water staat hier trots naast zijn werkstuk, waar hij vol elan de zomermaanden aan bezig is geweest.

Bikken, schuren, schilderen en letters plakken. Het resultaat is dan ook in één woord schitterend. Rien we zijn je zeer erkentelijk voor je grote inzet, Ter Heijde is trots op je. Wat jij pro deo gedaan hebt in een toch betrekkelijke korte tijd is in KNRM termen, een redding op zich.



't Kan niet waar zijn !!!

In de Dorpsinfo van juni hebben we, tot onze spijt, moeten melden dat het vervoersproject niet voor subsidie uit het innovatiefonds in aanmerking komt. Eén van de redenen was dat het beoogde wegtreintje een zgn. **MMBS** voertuig is (Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid). Om daar mee te rijden in de bebouwde kom is het noodzakelijk en ook wettelijk geregeld dat het college van B&W een ontheffing **kan en mag** verlenen. Echter die willen hier niet aan meewerken omdat het voertuig niet staat geregistreerd en voor MMBS voertuigen is er ook geen beleid in Westland, zo gaf men te kennen. (??!!)

Wij gaven aan dit vreemd te vinden. De ontheffingsregel staat niet voor niets in de wet. In tal van gemeenten rijden deze voertuigen. De RDW keurt deze voertuigen niet maar er zijn wel allerlei eisen waar een MMBS aan moet voldoen. Daarnaast was in ons plan voorzien in een onderhoudsplan om de voertuigen in optimale staat te houden. Financiën via andere fondsen en/of sponsors werven, heeft nu dus ook geen zin meer want we mogen van het college toch niet met zo'n voertuig op straat komen.

Verbazing alom !!

We zijn nu een paar maanden verder en wat lezen we tot onze grote verbazing in de Monsterse Courant :

Op woensdag 10 juli vertrok om 13.30 uur de eerste reguliere Poel-e-toer vanaf themapark De Westlandse Druif. Aan boord van de elektrokar bevonden zich vijf logeergasten van respijthuis Strandgoed uit Ter Heijde.



Deze zgn. Poel-e-tour is een prachtig initiatief! Maar dat wordt wel uitgevoerd met een, *jawel*, MMBS voertuig (Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid). Is er nu wel ineens beleid?? Wordt er nu door het college ineens wel gebruikt gemaakt van de ontheffingsmogelijkheid?? Doet het er nu ineens niet meer toe dat het hier een niet geregistreerd voertuig betreft?? Is de veiligheid nu ineens niet in het geding??



En dan...., er rijden regelmatig al MMBS voertuigen elders in Westland. Op woongebied Polanen worden de cliënten met deze MMBS voertuigen vervoerd. Die wegen vallen toch ook onder het zgn. bevoegd gezag van de gemeente. En ook in Naaldwijk werden dit soort voertuigen al eens ingezet door een supermarkt zo konden we via de media vernemen. Geen sprake dus van een gelijke behandeling!! 't Ja college...., dat is niet eerlijk!!

In september vindt er overigens weer een overleg plaats over het vervoersproject. Bij de afwijzing is destijds aangegeven dat men de mogelijkheid wil onderzoeken of, in samenwerking met de nieuwe vervoersmaatschappij EBS-OV en gemeente, één of andere vorm van maatwerkvervoer voor Ter Heijde tot de mogelijkheden behoort. En daar willen we graag de doelstellingen van het het oorspronkelijke vervoersproject van HinT bij betrekken. Wordt dus vervolgd!!

Het is helaas niet gelukt.

Wat betreft de realisatie van een aantal appartementen aan de Piersonstraat t.b.v. senioren en ouderen die aan het langer zelfstandig wonen alleen gevolg kunnen geven als een kleinere en gelijkvloerse woning kan worden betrokken, moeten we melden dat dit niet is gelukt.



Zoals wij eerder aangaven kon het plan alleen gerealiseerd worden als we tegen een redelijke koopsom de voormalige directiewoning konden aanschaffen.

In eerste instantie hebben we als HinT getracht deze ontwikkeling tot stand te brengen maar dat bleek geen haalbare kaart. Vervolgens is in samenwerking met woningcorporatie Arcade Wonen het plan onderzocht op de haalbaarheid. Helaas, dat werd hem ook niet. Ook zijn met Weboma bouw de mogelijkheden onderzocht maar ook daar liepen we tegen de te hoge kosten aan waardoor een marktconform bod in alle gevallen niet mogelijk bleek. Jammer..., dat dit niet is gelukt! Dus moeten we met pijn in het hart afzien van dit plan.

Om u een indruk te geven, op bijgevoegde afbeelding is één van die mogelijke ontwerpen weergegeven. Ontwerpen die, *pro deo*, door architect Jan van Leeuwen van architectenbureau 'Archicore' zijn gemaakt. En daarvoor willen we hem hartelijk bedanken!!

Dit plan dus niet! Maar....., er zijn nog uitdagingen genoeg in de Heij !



Het staat er goed op

In de vorige editie kon u lezen dat bij het afscheid van Hans Mast als predikant hem een bijzonder cadeau werd geschonken namelijk de naam "**De Oude Pastorie**" in smeedijzeren letters op de muur van de pastorie die door Hans en Atie is gekocht. En zoals op de foto is te zien..., de naam is aangebracht! Prachtig gezicht!!

COLOFON

Dorpsinfo is een uitgave van de stichting HinT.
Verspreiding huis aan huis in Ter Heijde aan Zee en
daar buiten digitale verspreiding maximaal 10 keer per jaar.
Oplage 550 stuks. Eindredactie: A. Maat, van Speykstraat 6
Kopij en reacties: maat@kabelfoon.nl/ tel: 06-51098805

**Vrijwillige bijdrage tbv de onkosten, via bank; t.a.v. HinT NL33INGB0006674384,
of uw bijdrage in een enveloppe en langsbrengen op v. Speijkstraat 6.**