

Aalst/Waalre, 3 april 2017

Geachte leden van de Raad, burgemeester en wethouders,

De bestuurders van de gemeente Waalre hechten veel belang aan de inspraak van de bewoners. Ik doel nu op de raadpleging van 100 mensen uit alle lagen van de bevolking. Maar ook het, in mijn ogen belangrijke initiatief, om de inwoners van onze gemeente de mogelijkheid te bieden, om zich in politiek opzicht bewust te maken van de mogelijkheden om te laten horen welke zaken heel belangrijk zijn: zowel voor het individu, als voor grotere groepen. Dat heeft mij, burger van dit land en inwoner van Aalst/Waalre aan het denken gezet: immers, ik sta hier niet alleen voor mij zelf als oudere inwoner van deze gemeente. Ik sta hier ook voor de belangen van bijna 500 leden van onze vereniging en andere ouderen met dezelfde vraag: een ontmoetingsruimte binnen het Hazzo-gebied.

Wij zijn bezorgd, heel erg verontrust en zenuwachtig, voor het voortbestaan van onze organisatie: de Aalster Senioren Vereniging, bij u beter bekend als KBO. Ja, zeker, de Raad heeft in een eerder stadium besloten, dat er in ieder geval een voorziening voor wijk gebonden activiteiten zal blijven. En wij hebben de toezegging van de verantwoordelijke wethouder van welzijn, dat er in ieder geval een voorziening zal blijven voor ons, de ouderen, om elkaar te ontmoeten. En daar waren wij ook blij mee. Geloof en vertrouwen zijn immers belangrijke fundamenten in besprekingen.

Maar, als de wethouder van ruimtelijke ordening kort daarna, in ons gesprek met haar, aankondigt, dat na het gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis met multicultureel centrum, onmiddellijk wordt gestart met de afbraak van onze huidige ontmoetingsplaats, 't Hazzo, slaat bij ons de twijfel toe.

Voor onze activiteiten hebben wij een groot oppervlak nodig, niet alleen om de mensen te kunnen herbergen, maar ook de ruimte om onze doelstelling te kunnen verwezenlijken. Dat is: elkaar ontmoeten in sport en spel, nieuwe ontwikkelingen bijhouden, creatief bezig zijn. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen.

In de presentatie van de plannen, om het gebied rond en met 't Hazzo, opnieuw in te richten, is een flink aantal maten voorbij gekomen: een maat voor de nieuwe ingang, een maat voor de nieuwe woningen, een maat voor de toegangswegen. Echter, voor ons opmerkelijk, een maat ontbrak: de menselijke maat. En die maat dames en heren, zijn wij: de ouderen van deze gemeenschap.

Met een vereniging van ruim 500 leden, hebben wij een groot belang bij een ruimte, waarin we met 100 à 150 mensen tegelijk bij elkaar kunnen komen. Natuurlijk verliezen wij regelmatig leden door verhuizen en/of sterven, maar vooralsnog groeit ons aantal gestaag, ook in de nabije en wat verdere toekomst. Want ook Aalst/Waalre vergrijst.

De ruimte om elkaar te ontmoeten zal eerder groter moeten worden dan kleiner. En omdat ook wij de nieuwste tendens volgen, om steeds langer zelfstandig te blijven wonen en zelfstandig onze zaken te regelen, zal de noodzaak om elkaar te ontmoeten, toenemen.

En die ruimte en de plaats willen we heel graag op eigen kracht kunnen bereiken. En zo onze eigen tijd bepalen om te gaan sporten, of te werken achter de computer, om samen te eten en de

hoogtijdagen, die voor ons nog wel belangrijk zijn, te vieren met het maximale aantal mensen. En zeer belangrijk, wij willen elkaar tot troost en steun zijn in problematische en droevige omstandigheden.

Die ruimte hebben we nu ter beschikking in 't Hazzo. In het nieuwste plan tot herinrichting zien wij daarvan niets terug. Dat roept bij ons de vraag op:

Is er bij het ontwerp van de Gebiedsvisie ook gekeken naar hergebruik van delen van het bestaande gebouw? Iedere dag worden wij in de media gewezen op hergebruik van onze grondstoffen. Van plastic zak tot puin, van tuinafval tot in verval geraakte gebouwen.

En hoewel ik geen deskundige ben op het gebied van gebouwen, zie ik toch wel dat 't Hazzo er niet slechter aan toe is dan de sporthal, die wel overeind blijft in de voorgestelde plannen. Als dat alleen gebeurt vanwege de maatschappelijke plicht om onze opgroeiende jeugd voldoende te laten bewegen, heeft het bestuur van onze gemeente dan niet ook de plicht om ruimte te bieden aan de ouderen, om te voorkomen dat zij vereenzamen. Onze vraag is dan ook : Waarom datgene afbreken wat nog in zeer goede staat is ( want nog niet afgeschreven en goed onderhouden ) en vervangen door iets wat niet voldoet aan de vraag.

De Aalster Senioren Vereniging vertegenwoordigt een generatie mensen die geleerd heeft, om spaarzaam om te gaan met geld. Wij hebben in ons leven vaak afwegingen moeten maken, waar we de financiën aan zouden besteden.

Daarbij hebben we altijd zuinig geleefd .En daardoor ging het economisch steeds beter en vertegenwoordigen wij nu een land waarin het steeds beter ging met de mensen en de economie. Groei in alle opzichten.

De laatste economische crisis, nog niet zo lang geleden, heeft de gemiddelde Nederlandse staatsburger weer eens pijnlijk laten ervaren, dat een systeem dat onzorgvuldig omgaat met de financiële mogelijkheden, leidt tot grote wanhoop en ellende. Wij werden met onze neus op de feiten gedrukt: een duurzame economie gaat in ieder geval verantwoord om met de grondstoffen. Afbraak van het totale Hazzo is in onze ogen strijdig met dit beginsel. Afbraak van een goed gebouw betekent in onze ogen: verdamping van kapitaal.

Dit valt niet uit te leggen.

Vooralsnog kunnen wij ons niet vinden in de voorliggende visie en verzoeken wij U dringend om een onderzoek te starten naar geheel of gedeeltelijk hergebruik van 't Hazzo.

De bedoeling van dit betoog is, om u ervan te doordringen dat wij ouderen , afhankelijk zijn van de juiste beslissingen van onze bestuurders. Onze wensen liggen op het vlak van continuïteit in het realiseren van onze activiteiten op het vlak van elkaar ontmoeten in een ruimte, die groot genoeg is, om veel mensen bij elkaar te brengen op een plaats, die zelfstandig bereikt kan worden door de ouder wordende, maar daardoor niet minder belangrijk zijnde mens. Als u, als bestuurders en beslissers, dat weloverwogen meeneemt in uw raadsbesluit, gaat dat zeker niet slecht uitpakken voor onze vereniging.

Ik dank u voor uw aandacht