

From: Griffie
Sent: Friday, December 07, 2018 4:31:35 PM
To: Info
Cc:
Subject: graag inboeken: Dorpsinfo oktober 2018
Attachments: 12. Dorpsinfo december 2018.pdf

Van: Aart Maat [mailto:maat@kabelfoon.nl]
Verzonden: vrijdag 7 december 2018 16:24
Aan: Griffie
Onderwerp: RE: Dorpsinfo oktober 2018

Hallo beste mensen

Vriendelijk verzoek ik om deze editie van Dorpsinfo door te sturen naar de raadsleden en steunraadsleden

Bij voorbaat dank daarvoor.

Met vriendelijke groeten

Aart Maat, PR en Communicatie HinT



DORPS-INFO

*Uitgave van HinT Ter Heijde aan Zee
December 2018*

Laatste maand 2018



Nog een kleine maand te gaan en dan stappen we zomaar een spiksplinternieuw jaar binnen. 2019 staat te popelen om te beginnen. Nog even geduld graag! We hebben n.l. nog heel wat te doen, tal van festiviteiten in het teken van de Kerst en Eindejaarviering in het vooruitzicht. Eén feest hebben we achter de rug, echter een feest met een rugzak, dat de laatste jaren helaas elke keer de kop op steekt. Gelukkig hebben we daar in het Westland geen hinder van; hier gebruiken we ons boerenverstand nog, van doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. Sint Nicolaas is met zijn gevolg via de Waterweg weer naar Spanje gegaan. Graag tot over een jaar.

De handen uit de mouwen steken ging dit keer sneller dan verwacht, de klus was al gefixt voordat de oproep gelezen werd. Dat heet aanpakken, of te wel je moet de paaltjes witten als de verf heet is. Verderop in het blad een verslag met foto op een mooie Herfstdag. De entreepoort van Ter Heijde is een stuk mooier geworden.

De oproep voor een (kleine) financiële bijdrage voor de Dorpsinfo, viel tot nu toe nog niet helemaal mee, maar we houden hoop. Wie weet wat er nog in het vat zit!

Voor de rest tal van nieuwtjes en wetenswaardigheden in deze laatste Dorpsinfo van het jaar.

Veel leesplezier, Prettige Kerstdagen, een gezellige Oudjaarviering en een goed begin van 2019 toegewenst.

Een hartelijke groet, Aart Maat

Het januarinummer komt uit in week 2 van 2019 en wordt bezorgd op vrijdag 11 januari en digitaal wordt hij op dezelfde dag verstuurd. Op dit moment hebben we een kleine 180 digitale abonnees. Deze mensen van over de dijk zijn zeer verguld dat ze de Dorpsinfo op deze manier kunnen lezen.

Kopij en nieuws kunnen ingeleverd worden t/m 28 december via maat@kabelfoon.nl of via de brievenbus aan de van Speijkstraat 6.

Welke onderwerpen komen er aan de orde in deze kersverse Dorpsinfo?

- Wel en wee van Ter Heijde.
- 'In het Zonnetje';
- Ter Heijde viert Kerst op kerkplein en in de kerk
- Muzikaal Kerstoptreden in Duinhof
- Het WIT Team van Ter Heijde
- Oproep bijdrage Dorpsinfo
- Tal van andere wetenswaardigheden



*24 december staan de kerkdeuren open voor
Heel Ter Heijde*

Agenda December



- 11 december : Inloop uur bewoners van 10-11 uur Hinthuis
Vergadering bestuur HinT. Aanvang: 13.45 uur
Vergadering werkgroep HinT. Aanvang: 19.00 uur
- 14 december : Optreden trio 65 & More met Kerstkoor in Duinhof om 14.30 uur
: Kerstborrel Werkgroep en Bestuur Hint van 16.00 – 18.00 uur
: Kerstmarkt Irene in Kerk van 16.00 – 19.00 uur
- 15 december : Kerstbingo Vrondel. Aanvang: 19.30 u. Opgave via 0174 244664
- 24 december : Ter Heijde viert Kerstfeest. Aanvang: 19.30 uur
- 29 december : Boekenmarkt Irene in de Kerk van 10.00 – 12.00 uur
- 29 december : Oudjaarsbingo Vrondel. Aanv.: 19.30 u. Opgave via 0174244664
- Voor bingo opgave via antwoordapparaat. U wordt alleen teruggebeld als de bingo vol is.
- 31 december : Vrondel Eindjaaractiviteiten van 13.30 – 18.00 uur

Wilt u als vereniging uw activiteiten kenbaar maken via deze agenda. Mail dan naar maat@kabelfoon.nl

Wel en wee Ter Heijde



Graag uw medewerking om namen door te geven van personen in het dorp, waar we een kaart heen kunnen sturen. Aanleiding kan zijn: ziekenhuisopname, geboorte van een dochter of zoon, trouwerij, huwelijksjubileum en overlijden. Onze blijk van medeleven kan een steuntje in de rug en een opkikkertje zijn.

Meldingen graag sturen naar maat@kabelfoon.nl, of via de brievenbus v. Speijkstraat 6

De volgende serie kaarten is de deur uit en is gepost bij;

- Samantha de la Combé, Arie Tukstraat 4, open hart operatie achter de rug. Sterkte met de revalidatie.
- Sandy Stivanello, Arie Tukstraat 10, was door een hardnekkige griep getroffen. Beterschap.
- Chris Slobbe, Arie Tukstraat 3, heeft wel een opkikker verdiend. Sterkte kerel.
- Piet Voois Arie Tukstraat 13, is op 12 november op 69 jarige leeftijd overleden. Een groot verlies voor zijn vrouw en kinderen. Heel veel sterkte toegewenst.
- Opa en oma Zeeman, Heemskerkstraat 12, een kleinzoon geboren Jake Billy. Wat een feest. Proficiat.
- An Voois, Arie Tukstraat 8, vervelende operatie achter de rug. Sterkte toegewenst.
- Maarten Ringnalda, Pieterstraat 36. Heeft in het in het ziekenhuis gelegen. Sterkte beste man.
- Henk vd Zwaan, v. Speijkstraat 20, Operatie liesbreuk achter de rug. Van harte beterschap.
- Anja, Leen en Ron van Spronsen uit de van Speijkstraat. Vader en Schoonvader Ries vd Beek is overleden op 85 jarige leeftijd. Sterkte toegewenst.
- Arjan Brederoo, A. Tukstraat 11, is op 30 november op 45 jarige leeftijd overleden. Een groot verlies en zo jong nog. Heel veel sterkte toegewenst voor zijn kinderen en familie.
- Adrie Dijkhuizen, Pieterstraat 11 Dijkzicht, heeft een opkikkertje verdiend. Beterschap.

Het WIT team van Ter Heijde

Vorige maand in het voorwoord deed ik een oproep voor een aanmelding van vrijwilligers, om de betonnen paaltjes op de dijk bij de kanonnen onder handen te nemen met een schoonmaakbeurt en te voorzien van een lik verf. Een 10 tal jaar geleden was dit eerder gedaan door Ruth Mauritz. Mijn plannen vertelde ik hier en daar rond. Voordat ik het wist had ik 4 aanmeldingen te pakken. Ik bedankte ze voor hun spontaniteit en zei er direct bij, kan gebeuren, dat ik dit jaar nog een beroep op jullie doe, maar dan zal het op zeker november worden. Houd er maar rekening mee dat het voorjaar wordt.

Zo begin november begon het toch te kriebelen. De weersvoorspellingen waren top. Direct Koos Klinker gemaïld van Openbare Werken en gemeld wat er aan de hand was en of hij verf en wanten (werkhandschoenen) wilde bestellen. Hij zou z'n best doen kreeg ik als antwoord. Paar dagen later weer een berichtje van joh Maat, het spul is binnen, ik breng het wel ff langs, dan moet je maar kijken. Zo gemaïld zo gedaan. Direct de jongens gebeld van: mannen er is werk aan de winkel.



Woensdagmiddag 7 november starten we. Ik dacht zo, van als het een beetje mee zit, dan kunnen we vrijdag voor de middag klaar zijn. Kink in de kabel, sta met m'n jas aan en daar begint het te regenen. Jongens weer gebeld van het gaat niet door, wordt nu donderdagmorgen. Verdorie, een streep door de planning. Wordt het me, die donderdag toch een stralend weer, 't is dat we moesten witten, anders had je gewoon een korte broek aan kunnen doen.



Vooraf had ik de paaltjes geteld en maakte een prognose van wanneer we ongeveer klaar zouden zijn. Zou zeker vrijdag tegen de avond worden. Moest ik al ras bijstellen. Tegen de middag hadden we al $\frac{3}{4}$ gedaan en tot mijn verbazing waren we rond 14.00 uur klaar. 5 man sterk, 5 manuren ieder, dus totaal 25 uur, geknipt en geschoren. Een beetje ambtenaar doet er minimaal 2 weken over. Was ook super gezellig om te doen, veel bekijks, praatjes pot en duimen omhoog. Geweldig. Jongens van harte **bedankt** voor jullie top inzet. Een WIT team, waarop je kunt bouwen. Een mooi initiatief van de werkgroep HinT i.s.m. de Gemeente.

Dit project heet; "Buurt in uitvoering". De gemeente zorgt voor materialen en de arbeid wordt uitgevoerd door enthousiaste inwoners. Een prachtige manier om in samenwerking het dorp een mooi aanzien te geven. Grandioos!! Ook een voorbeeld van 'Samen Sterk'. Er wordt soms best wel eens wat af gemopperd in ons dorp, van dit en van dat kan beter. Gelukkig zijn er steeds meer die de handen uit de mouwen steken. In de tijd dat je moppert, heb je de klus al geklaard. Is er nog meer te doen ter verbetering van het aanzien van de Heij, dat eens onder handen genomen moet worden. Bel het WIT team. We zijn van alle markten thuis. En nog mooier...., help ook een handje het is dankbaar werk!!

Mooi was wel dat ik Koos Klinker donderdag 's middags al weer kon mailen dat we klaar waren met de klus en dat hij antwoordde; "een recordtijd, daar kan menig instantie een puntje aanzuigen." Op mijn vraag van; "het kost de Gemeente niks, maar de man een boterletter rond 5 december is toch niet te veel gevraagd!" Waarop Koos: de legendarische woorden zei; "Sinterklaas is nog niet in het land, ik gooi wel een zootje zeekaken bij je door de brievenbus." Top is dat!

Koos Storm wordt Klinker genoemd, omdat hij vroeger in de straatklinkers zat bij de Gemeente. Waarom een bijnaam?? Komt tegenwoordig niet veel meer voor: dat mannen met dezelfde voor en achternaam, die wat met de Heij hebben, nog bestaan. Op dit moment zijn er 3, Koos de Scheids(scheidsrechter), Koos Kwast (schilder) en de genoemde Koos Klinker. En zo houd je ze uit elkaar. Mooi toch.

Groetjes Aart

Kerstzang in Duinhof

Vrijdag 14 december aanvang 14.30 uur is er een gezellige middag met kerstliederen. De band 65 & More en het Kerstproject koor zullen u vermaken met verschillende kerst liedjes, waarbij u natuurlijk zelf ook mag meezingen. Ook brengen zij Kerst liedjes van bekende artiesten zoals Elvis Presley, Henk Wijngaard, de Havenzangers, Ernst Daniel Smit. De zanger gitarist van de band Rinus Hogenboom heeft een tweetal nummers geschreven die te horen zijn. De band Rinus, Willem en Kees en de koorleden heten u van harte welkom. De toegang is gratis



In het zonnetje (door Aart Maat)



Eigenlijk spreekt het kopje al voor zich. Wij willen inwoners van Ter Heijde, die iets betekenen voor het dorp Ter Heijde of iets bijzonders doen, in het zonnetje zetten, of te wel in de schijnwerpers en daar d.m.v. een stukje in Dorpsinfo u van op de hoogte brengen. Kan heel divers zijn. Als u zegt, nou die man of vrouw mag wel eens in het zonnetje gezet worden, u weet de weg. Even een melding door de bus aan de van Speijkstraat 6 of maat@kabelfoon.nl.

Het zat er een keertje in, dat ook iemand met de achternaam Storm aan de beurt zou komen. Storm is een veelvoorkomende naam in ons dorp, al hoewel het vroeger een tandje erger was. Zo ook met de Vooisen, waarvan er soms hele hordes in één straat gewoond hebben, is dat ook het geval met de Stormen. Neem alleen maar de Strandweg. Woonde er zomaar 3 families aan de even kant en twee stuks aan de oneven kant. Bijnamen dan ook te over, ik zal ze maar niet noemen, want er zitten er een paar bij, waar de families niet helemaal gelukkig mee zijn. Eentje zal ik gedeeltelijk noemen en dat was van de groenteboer Arie Storm. Zijn winkel was gevestigd in het pand waar nu de familie Rotgans woont. Op zijn groentewagen stond het logo; "Het is Enorm wat komt van Storm" en als kind hadden we er wat bij verzonnen, wat ik hier maar niet zal vertellen. De oudere Heijers onder ons kunnen de slogan zonder met de ogen te knippen afmaken. Circuleert wel een lijst met bijnamen van Heijers door de regio heen. Zelf heb ik er ook eentje in mijn bezit. Liefhebbers? Jullie weten me te vinden.



Ons zonnetje van deze maand is Kees Storm; hij komt van origine van Monster. Een broer van zijn vader heeft een snackbar gerund op de Strandweg, in de 60 en 70-er jaren. Hij heette Dirk en was Heijds beroemd om zijn zelf gemaakte patat met kruiden er over heen gestrooid, kon je nergens krijgen en lekker..... met m'n ogen dicht kan ik zo nog de smaak naar voren halen. De smaak van de kruiden lijkt op Knorr Aromat, je wel het bekende gele strooibusje.

Kees is de zoon van Piet Storm. Ik vroeg direct aan hem of zijn familie ook een bijnaam had, maar daar moest hij ontkennend antwoord opgeven. Voor het gemak dan maar de broer van Dirk Patat. Kees is geboren in 1952 aan de Havenstraat in Monster en is daar opgegroeid met zijn ouders en drie broers. Vier zonen, dat is praat, daar houd je de naam Storm mee in stand en zo hoort het ook.

In 1959 is de familie verhuisd naar de Kortenaerstraat al hier. Daar hebben ze maar 3 maanden gewoond. En dat heb ik meer gehoord: of je valt voor het dorp met de bewoners en haar nukken, of je bent binnen no time weer vertrokken. Kees zijn moeder koos voor het laatste, zij had het helemaal niet naar haar zin en zo ging de familie weer van achter de dijk terug naar over de dijk en belandde toen in de Duinstraat aan de Sovjet vlakbij de Molen. Eigenlijk net zo'n volksbuurt als De Heij toentertijd.

In 1979 is Kees getrouwd met zijn Dinie; zij is een echte Heijer en woonde in de M. de Ruijterstraat en is er eentje van Frank Bogaard en Marry Storm. Daar komt die naam weer, maar dan van een heel andere tak.

Eerst hebben Kees en zijn vrouw 10 jaar in de Zwartenhoek gewoond en zoals het zo vaak is met mensen, die hier geboren zijn, willen ze weer terug naar de kust. Toen die kans kwam in 1989, was het inpakken en wegwezen en vanaf die tijd wonen ze in de Heemskerkstraat, precies in dat stukje waar nu volop bedrijvigheid is met de onderhoudswerkzaamheden aan de huizen van Arcade. Ze hebben 1 zoon en die is een acht jaar geleden naar elders vertrokken.



Waarom Kees in de picture. Simpel, die jongen is aan iets moois bezig als vrijwilliger in de kerkgemeenschap, maar ook voor ons dorp. Al jaren geleden is hij begonnen met de verkoop van tweede hands boeken bij de rommelmarkten t.b.v. de kerk. Dat liep zo goed, dat hij een tiental jaren geleden besloot om het grootser aan te pakken en zo samen met zijn vrouw hier een maandelijks evenement van te maken. Dat vindt plaats in de Irene zaal van de Kerk. Daar worden nu ook zelfgemaakte spulletjes en cadeauartikelen verkocht. Het liep zo goed dat het team werd uitgebreid met Mieke en Jan vd Kruk. Jan zoekt de boeken uit en helpt met de verkoop en Mieke zorgt voor een lekker bakkie koffie met iets lekkers voor de gasten. Verder doet Kees allerlei hand- en spandiensten voor de kerk. Denk daarbij aan het helpen van Dinie (die voor de kerk werkzaam is) met allerlei dingen. Ook verkoopt hij diverse spullen op Marktplaats zoals oude ansichtkaarten en vanzelfsprekend met de insteek: de opbrengst voor de kerk.

In de loop der jaren is het een begrip geworden in Ter Heijde en voor menigeen een uitje geworden op de laatste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur. Uitgelezen boeken inleveren en nieuwe kopen. Voor 1,00 per boek bent u spekkoper. Daarna nog even rondneuzen op de rommelmarkt en dan een heerlijk bakkie koffie en een gezellig praatje met uw buurvrouw of buurman. Kees is de aanzet geweest voor een mooie bron van inkomsten voor de kerkgemeenschap. Met zijn team zorgt hij voor gezelligheid, een plek waar mensen elkaar ontmoeten maar vooral voor mooie inkomsten voor de kerk. We hopen dat Kees en de andere medewerkers dit nog lang in goede gezondheid mogen doen. Petje af voor deze vrijwilligers in de samenleving van ons dorp.



“Admiraal” (door Aart Maat)

Een schitterende naam voor een schitterend project. Nieuwe bewoners, maar ook wij als bewoners kijken reikhalzend uit naar het moment dat het appartementencomplex klaar is. Duurt echter nog wel even, we hopen dat de geplande einddatum, voorjaar 2020, gehaald gaat worden. Er waren toch wel wat problemen met bouwmaterialen en genoeg personeel, welke niet voor handen waren. Je kan echt merken dat de crisis voorbij is. De roep naar bouwvakkers is enorm en dat uit zich weer in de roep naar kwalitatieve handen en tarieven die als maar stijgen.

Via Face Book kreeg ik bijgaande foto onder ogen. Hij is gemaakt door Jacqueline van Spronsen. Achter de afrastering stond haar kleinzoon Riley, aandachtig te kijken waar de bouwmannen mee bezig waren in de bouwput.

Wat zal er in dat blonde koppie omgaan? Wie weet een bouwvakker in spé. Maar niet te snel, laat hem maar eerst genieten van zijn jeugdijaren en lekker verwend worden door opa en oma op de Heij. De ultieme plek om lekker op te groeien in een beschermde omgeving. Nog meer dan een jaar te gaan en dan kan je vanaf de plek waar dat ventje nu staat niet meer de contouren van onze kerk zien.

‘Voor niets gaat de zon op’

Een paar maanden geleden konden we de balans opmaken qua kosten van dit gewaardeerde blad wat huis aan huis bezorgd wordt. Er was toen precies 1 jaar gedraaid. Totale kosten, lease kopieermachine en papier zijn € 0,70 per nummer. In het novemnummer van de vorige Dorpsinfo hebben we onder het motto ‘voor niets gaat de zon op’, gevraagd om een (kleine) bijdrage aan zowel de lezers die hem in de bus krijgen als ook aan de digitale lezers.

Een aantal giften mochten we ontvangen, waarvoor onze dank. Maar we hopen dat er nog wat giften volgen want de actie heeft tot nu toe nog niet het gewenste effect opgeleverd. Vandaar nogmaals een oproep aan al onze lezers van achter en over de dijk.

U kunt uw bijdrage storten op banknummer **NL33 INGB 0006674384** van HinT met als vermelding bijdrage Dorpsinfo 2018. U kunt ook uw bijdrage in een enveloppe doen met uw naam er op en in de brievenbus gooien bij Aart Maat van Speijkstraat 6 Ter Heijde.

Bij voorbaat dank daarvoor!! Bestuur en Werkgroep HinT.



Inloop uur bewoners

Inloop uur is elke 2^e **dinsdagmorgen van de maand van 10 tot 11 uur** in het Hinthuis, Duinhof 8. Zonder afspraak, dus vrijblijvend kunt u langskomen. De eerst volgende keer is op dinsdag 11 december. De koffie staat klaar!!

Voor de wat meer vertrouwelijke zaken kunt u desgewenst een afspraak maken met Helen Korteland, 0614257950. Een afvaardiging van de werkgroep komt dan, indien u dat wenst, bij u langs.

Ter Heijde viert Kerstfeest (door Aart Maat)

Op maandag 24 december wordt de jaarlijkse Kerstviering gevierd op het kerkplein en in de kerk zelf. Achter de schermen zijn de mensen druk bezig om er weer een heel mooi feest van te maken. Op het kerkplein staat, als u dit leest, de reuze kerstboom al te pronken als middelpunt van een bron van licht en vreugde in deze donkere dagen voor Kerstmis.

Straks zal het kerkplein weer mooi aangekleed zijn met gekleurde lampen, tal van kerstbomen, de schaapskudde, zelfs zijn er twee ezels aanwezig, de kerststal, en vanzelfsprekend het kraampje met hete chocolademelk en glühwein, waar u na afloop nog even mee kunt nagenieten op het kerkplein in Kerstsfeer.



De kerkdienst begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur staan de deuren gastvrij open en kunt u een mooi plekje opzoeken. Het wordt een gevarieerde dienst met tal van medewerkers;

Organist Cor Verbree, de trompetspelers Vervloet, zang door Denise vd Ende en natuurlijk onze eigen dominee, onze Heijdse herder; Hans Mast, die voor het laatst in deze bijzondere dienst zal voorgaan omdat hij in mei met emeritaat gaat.



We hopen op veel publiek, jong en oud, dik of dun, arm of rijk, maakt niet uit, als u maar gezellig bent.

Aan het einde van de kerkdienst wordt er een collecte gehouden voor een goed doel en bij de uitgang krijgen de kinderen een aandenken en worden ze uitgezwaaid door de enige en echte Kerstman Leo.

Daarna is het dus op het kerkplein nog even gezellig toeven en worden onder het genot van chocomelk en glühwein de Kerstdagen ingeluid. Allen van harte welkom, namens de organisatie Kerk Ter Heijde aan Zee en Dorpsvereniging Ter Heijde aan zee.

Omslaan - doorhalen en af laten glippen

Breien uit de mode en ouderwets, wat is dat nu toch voor een dom geklets?

Want juist ook in deze moderne tijd, worden de mooiste dingen gebreid.

Truien, sjaals of sokken niets is te dol, zodoende is de breidster vaak op zoek naar wol.

Daarvan heeft men namelijk nooit genoeg, vandaar ook dat men er ook om vroeg.

Men zet niet alleen iets voor zichzelf op de pennen, maar willen er anderen mee verwennen

Het gedichtje is een oproep om wol en katoen. Er wordt heel wat afgebreid in de Heij. Zo worden er onder meer ook dekentjes gebreid voor babybedjes. Die gaan dan naar landen waar men gebrek heeft aan dekens. Heeft u nog restjes wol of katoen? Breng die dan op maandag of dinsdagmorgen naar de Irene zaal in de kerk. Dinie Storm zal ze daar in ontvangst nemen en zorgen dat ze bij de breisters komen. U kunt het ook afgeven tijdens de maandelijkse boekenmarkt in Irene. Bij voorbaat dank!!

De Heij allerlei

Op donderdag 15 november heeft wethouder Leen Snijders met een aantal Heijers en werkgroepleden van HinT een rondje Ter Heijde gemaakt. Dit was toegezegd tijdens het kernenbezoek van het college van B&W aan Ter Heijde. Een aantal wensen, maar ook eerder gedane toezeggingen werden nog eens bekeken en besproken. Hieronder de belangrijkste zaken.

Het vergeten dorp?!

Jammer, maar met de beloofde vergroening kunnen we na realisatie niet echt spreken van een groen Ter Heijde. We komen er in vergelijking met veel andere kernen wel erg bekaaid vanaf, zo werd aan de wethouder kenbaar gemaakt. Heel veel straten blijven groenloos en niet bepaald aantrekkelijk. Hier en daar een boompje en wat struiken, maar dat is het dan ook wel.

Het is jammer het te moeten zeggen maar we voelen ons in meerdere opzichten 'het 'vergeten dorp'. Het lijkt er op alsof ze denken: 'veel *beloven en weinig geven doet de Heijer in vreugde leven*'. Mooi niet!!



Heijds initiatief

Het initiatief van de Heijers om in het kader van 'buurt en beweging' de paaltjes weer wit te schilderen, werd door de wethouder gewaardeerd. In ieder geval maakt het duidelijk dat we, hoewel we soms best wat kritiek hebben, niet te beroerd zijn om de handen uit de mouwen te steken. Dat is ook De Heij!!



Het plein

De herinrichting van het kerkplein met een dorpspomp is ook als belangrijke wens naar voren gebracht. Al eerder zijn hier met de vroegere wethouder afspraken over gemaakt. De inrichtingstekeningen zijn geruime tijd geleden besproken. Dit centrumplan van Ter Heijde, kreeg in het dorp een brede instemming. We mogen er toch zeker vanuit gaan dat, naast al die centrumplannen in de Westlandse kernen Ter Heijde niet wordt vergeten!!



De boot

Aan de wethouder is ook kenbaar gemaakt dat de oude reddingboot 'De Magriet' weer naar Ter Heijde kan komen en dat we daarvoor een plekje nodig hebben. Onder aan de dijk bij de kruising van de Strandweg en de Trompstraat zou hij niet mistaan. De wethouder was enthousiast en de mogelijkheden worden nu onderzocht.

Nieuwe appartementjes

Veel valt er nog niet te melden over het initiatief om op de plaats van de vervallen woning aan de Pieteronstraat een aantal appartementjes te bouwen. Het college van B&W heeft aangegeven dat zij positief staat tegenover een dergelijke ontwikkeling. Op grond daarvan hebben we weer een paar vervolgstapjes kunnen zetten.



Het shuttle treintje

Over het shuttle treintje, in welke model dan ook, valt nog niet veel nieuws te melden. We zijn met De Blinkerd en De Wielepet in gesprek. Beide staan er positief tegenover maar er moet goed onderzocht worden of het, en ook op welke wijze, het als samenwerkingsproject haalbaar is. Dus wordt vervolgd!

Prettige Kerstdagen, gezellige jaarwisseling en een goed 2019

COLOFON

Dorpsinfo is een uitgave van de stichting HINT.
Frequentiehuis aan huis in Ter Heijde aan Zee en
digitale verspreiding maximaal 10 keer per jaar.
Oplage 330, verspreiding aan diverse organisaties
Eindredactie: A. Maat, van Speykstraat 6
Kopij en reacties: maat@kabelfoon.nl tel: 06-51098805

