

Aan de gemeenteraad,

Onlangs hoorde ik dat er een "inwonerscafé" in Het Huis van Waalre is geweest over het onderwerp: verkeer in de Ansbalduslaan. Men zou overwegen om een knip te maken bij de kruising met de Bosweg om sluijverkeer tegen te gaan. (Het zou fatsoenlijk zijn geweest om daarover de inwoners persoonlijk van te voren in te lichten !)

Indien men dat gaat doorvoeren is het resultaat, dat sluijverkeer de 2e afslag van de Ansbalduslaan (die tegenover de Eikenlaan) zal nemen en zo via de Eekhoornlaan naar de O.L.Vrouwedijk gaat rijden, want dan mijden ze toch alle stoplichten.

Dat betekent dan dat er nóg meer verkeer door het deel van de Ansbalduslaan gaat, dat open blijft. Nu woon ik daar op nummer 2 B al gedurende 45 jaar en ik kan u zeggen, dat het verkeer sinds die tijd al enorm is toegenomen. Daarbij komt dat in de Ansbalduslaan geen trottoirs zijn. De berm, die vroeger geregeld werden gemaaid en onderhouden, worden de laatste jaren volledig verwaarloosd. Na enige malen malen te zijn opengelegd voor diverse nieuwe leidingen, is het een groot onkruidgebied en zand geworden.. Alleen honden vinden er nog hun weg.....

Dat betekent, dat je als voetganger genoodzaakt bent om op de rijweg te lopen. Automobilisten die elkaar passeren hebben bijna de hele weg nodig. Vroeger wilde men nog wel eens begrip voor een voetganger hebben, maar ook dat is verleden tijd.

Ik heb al twee keer lopend een noodsprong moeten maken in de berm om het vege lijf te redden en vorig jaar werd ik hard geraakt door een zijspiegel van een auto met een "beleefde" chauffeur, die persé wilde doorrijden en niet even kon inhouden. Het hufferige gedrag van de huidige chauffeurs kun je hier elke dag zien uitgebeeld !!

Vorig jaar heb ik een mail naar de gemeente gestuurd met het verzoek om de berm fatsoenlijk te onderhouden. Ik kreeg meteen een mail terug met als antwoord, dat mijn vraag alle aandacht zou krijgen. Verder absolute stilte. Toen heb ik nog eens opgebeld en werd mij gezegd dat er in het najaar gras zou worden ingezaaid. Helaas heb ik vergeten te vragen om welk najaar het ging, want we gaan nu al weer naar de zomer toe en dan volgt het tweede najaar.

Zou het niet fatsoenlijk zijn om ook deze zaken eens af te werken. De bewoners van de Ansbalduslaan betalen ook Gemeentelijke belastingen.....

Ik hoor graag van u hoe de zaken worden afgewerkt.

Met vriendelijke groet,