

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Gemert-Bakel,

Handel, 22 mei 2020

Geachte heer van Veen, *beste Michiel,*

Met pijn in mijn hart, maar met vertrouwen dat ik de juiste keuze maak, dien ik per direct mijn ontslag in als wethouder van de gemeente Gemert-Bakel. Zoals bekend ligt de reden van mijn vertrek in de thuissituatie. Ik heb een tijdlang getwijfeld, maar mijn gevoel roept te hard dat ik moet stoppen.

In mei 2014 begon ik met deze prachtige baan en ik heb mij 6 jaar lang met veel plezier en overtuiging ingezet voor onze mooie gemeente en inwoners. Het was voor mij een voorrecht om wethouder te mogen zijn in mijn eigen gemeente, om dagelijks een bijdrage te mogen leveren aan Gemert-Bakel en om dingen tot stand te zien komen waaraan je zelf hebt bijgedragen. Ik ben dankbaar aan mijn partij het CDA en de raad dat ik die kans heb gekregen. Dankbaar voor de vele ontmoetingen met allerlei leuke mensen en voor de collegialiteit in het college. Dankbaar voor de fantastische ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie en trots op de resultaten die we samen bereikt hebben. En het is niet af, het is nooit af, maar ik zet er een punt achter.

Ik wil via u iedereen bedanken voor de samenwerking en veel succes wensen met het vervolg. Het wethouder zijn heeft mijn leven verrijkt en ik ga het zeker missen.

Tot ziens!

*Miranda de Ruiter-van Raaf*