

Dag meneer en mevrouw van de provincie,

3 december 2018

Vandaag is een bijzondere dag. Voor mijzelf is het nu even de dag ná Sinterklaas. Want ik ben net 5 jaar geworden, en dat is één van de dingen die belangrijk zijn in mijn leventje. Een paar andere dingen waar ik iedere dag mee bezig ben, zijn de trekkers en koeien van papa en het weiland inlopen om schapen te tellen met mama.

Tien jaar geleden hebben ze hier samen een boerderij gestart. Allebei hebben ze een HBO-opleiding en komen ze uit een oude boerenfamilie. Dus ze wisten dat het niet altijd gemakkelijk is, soms dag en nacht werken. Ook dat we nu op een plek boeren waar de grond soms een gebruiksaanwijzing heeft, maar het is vooral een móóie plek. Dat vinden de mensen uit onze omgeving ook, die genieten er iedere dag van. We werken samen met de natuur, zo zien we dat. Natuurlijk moeten we er ook van eten, dus moet er wel eens een rotklusje gedaan worden of een oude koe verkocht.

Tien jaar geleden was de provincie heel blij dat er nog jonge ondernemers waren die hier een gezinsbedrijf wilden starten. Boeren met ondernemersbloed maar die ook oog hebben voor de weidevogels, de natuur en de samenleving rondom hen. Zo kregen we snel een vergunning voor een modern veebedrijf met een goed toekomstbeeld. Op dit moment lijkt het erop dat de grote mensen het boerenleven op deze plek onwerkbaar willen maken. Zelfs papa en mama vinden dat het hen wel erg moeilijk gemaakt wordt.

We weten dat de grond hier zakt. Omdat ons erf nieuw is, merken we dat vaak. Wij zijn Nederlanders dus we zijn al oplossingen aan het verzinnen. Maar dat de koeien en schapen straks alleen maar in natte weilanden moeten lopen en dus sneller ziek worden en meer op stal moeten, vind ik erg. Mama heeft uitgelegd dat leverbot met slakjes alleen op nat land zitten. En dat die onze dieren heel ziek maken. Niet iedereen weet dit. En slootplanten gaan telen is niet wat hier in de Zeevang hoort; al eeuwenlang zijn boeren hun omgeving aan het beheren met landwerk en vee. Dat is wat ik óók graag wil:

Omgaan met de schepping zoals hij is en er blij van worden dat wij dit in Nederland hebben. En de hele maatschappij blijvend laten genieten van ons vee, onze weilanden en onze producten. Met alle kennis van duurzaamheid en diervriendelijkheid. En een boterham kunnen verdienen met kaas erop. Want papa zegt dat ik goed moet eten, net als de koeien en de schapen.

Gister was ik zelf op televisie bij rtv Noord-Holland, omdat vandaag de vergadering is. Dat was even belangrijk vonden papa en mama. Vandaag mag ik spelen met de Sint-kadootjes. Maar morgen wil ik weer gewoon buiten werken. Net als de rest van mijn leven.

Remco, 5 jaar.

