

Ik ben Damian en ik kom uit Polen. Ik woon in Nederland al 22 jaar lang. Ik ben gelukkig getrouwd en ik heb 2 kinderen Jayson en Fayen. Mijn avontuur in Nederland is begonnen met werken voor beton bedrijf Waardo Beton uit Tiel. Ik heb daar gewerkt als voorman/maatvoerder. Twee maanden heb ik gewerkt via uitzendbureau, en na 2 maanden heb ik vaste dienst direct via werkgever gekregen. Het was mijn droom om in Nederland te gaan werken en wonen. Waarom? Mijn vader is grote fan van AJAX AMSTERAM van tijden Jali Litmanen. Toen ik zei tegen mijn pa. Ik ga Amsterdam bezoeken. Ik ga Jali Litmanen live kijken, en heb ik het gedaan.

Mijn begin periode was helaas niet als een droom. . Ik heb veel uitbuiting gezien. Ik heb gewerkt voor een uitzendbureau die mensen heel slecht behandelden. Als ze wisten dat de inspectie zou komen, dan werd alles snel in orde gemaakt, stapelbedden weggezet, zo dat het lijkt dat in woning een paar mensen wonen, maar de dagelijkse praktijk was dat in woning geschikt voor 4 mensen wonde 12.

Ik heb ook uitbuiting meegemaakt in de start van mijn wooncarrière in Nederland. Ik begon in een kleine caravan in Kerkdriel, waar ik veel te veel geld voor betaalde. Er was veel vreemde mensen die gedroegen zich ook vreemd en verdacht om mij heen. Na drie dagen reed ik daar met piepende banden weg. Na paar dagen wonen in camping heb ik via marktplaats een woning gevonden. De woning was matig kwaliteit maar ik moest betalen net als voor luxe villa. Ik had simpel keuze of onder de brug te gaan wonen of die dure woning nemen. Uiteindelijk heb ik die woning gehuurd, en ik woonde daar bijna een jaar. Toen heb ik eindjaar rekening van elektra gekregen van 2500 euro. Dat was een moment waar heb ik besloten dat ik kan niet zo dure woning huren. Ik heb netjes huur opgezegd, maar natuurlijk borg heb ik nooit terug gekregen. Ik had enorme problemen om woning te huren wel vaak op het moment dat ik aangeef dat ik Pol ben op eens was het niet mogelijk. Veel oost europese migranten hebben het zelfde probleem. Inmiddels werk ik al weer 8 jaar voor OTTO Work Force. Sinds ik daar werk ik is alles goed gaan lopen voor mij. Ik woon nu zelfs op een mooie boerderij in Groningen met kippen, varkens, en binnenkort ook paarden!

Meeste vraag die ik krijg van vrienden, kennissen en collega's is of ik ze kon helpen met woning te vinden. Mij lukte ook niet. We bieden weinig optie, mogelijkheden wat betreft huis vestiging. Onze medewerkers komen naar Nederland ze werken heel hard zo dat ik en jullie krijgen boodschappen of pakketje op tijd thuis bezorgd, en dat vlakschappen in het winkels vol zijn. Vooral in die extra moeilijke tijden van Corona

Veel van mijn hardwerkende collega's en vrienden bij OTTO Work Force zijn nog maar kort in Nederland en blijven in "short stay "huisvesting. Soms ver weg van het werk. OTTO Work Force probeert door het land heen te zorgen voor goede huisvesting, maar helaas zijn veel gemeenten nog een beetje bang voor de arbeidsmigranten. Veel gemeenten hebben wel mooie woorden, maar helaas niet de daden.

Ik ben blij dat ik vanavond mag spreken en dat jullie wel werk gaan maken van huisvesting voor de hardwerkende arbeidsmigranten. We hebben werk migranten nodig, maar onze migranten hebben ons nodig.

Het is enorm belangrijk voor deze mensen om erkend te worden. Als mens. Dat ze een plekje krijgen waar ze ook fatsoenlijk kunnen wonen in dit mooie land. Een beetje dichtbij het werk. Zodat ze niet iedere dag 100 kilometer heen en 100 km terug hoeven te rijden.

Daarom wil ik jullie vragen om ons als arbeidsmigranten te helpen aan goede verblijfplekken in uw gemeente.

Dank u wel.