

Geachte Raad

Graag vraag ik bij deze uw aandacht voor de verkeerssituatie rond Sion/prinses Beatrixlaan/van Rijnweg.

Ik hoef u niet te vertellen hoe lastig het is om als bewoner van Rijswijk Buiten de wijk in en uit te komen, en dan vooral als er per auto gereisd moet worden. Dagelijkse files, steeds wisselende afsluitingen – een drama dat al ruim een jaar duurt. Toch is dit niet waarom ik u deze brief schrijf.

Want, behalve automobilist en bewoner van het mooie Rijswijk Buiten, ben ik ook moeder van een jongvolwassene met het syndroom van Down. Met veel hulp van uw gemeente heb ik als initiatiefnemer en bestuurslid aan de wieg mogen staan van het allermooiste wooninitiatief van Nederland: **Stichting de Blauwe Parel, wonen en werken, met èn zonder beperking**. Zestien jongvolwassenen met een verstandelijke beperking wonen sinds april 2023 semi zelfstandig, samen met 4 studenten en onder professionele begeleiding, in de Koploper in Rijswijk Buiten. Ons motto: **gewoon als het kan, speciaal als het moet**. Gewoon werken of dagbesteding, gewoon je eigen boodschappen doen bij de LIDL, gewoon in het buurthuis samen met de burens optrekken: lid mogen zijn van een 'gewone' gemeenschap.

Daarbij hoort ook: 'gewoon' reizen met de fiets, al dan niet elektrisch ondersteund, met 2 of 3 wielen, naar je werk, naar de Bogaard, naar korfbalvereniging Refleks, naar de Schilp enz. En daar loopt het mis: de fietsroute naar al deze genoemde plekken is abominabel. De omleidingen zijn onnavolgbaar, de oversteekplaatsen zijn slecht aangegeven en onoverzichtelijk, de aangegeven route is gewoon onveilig. Zeker als het gaat om de Van Rijnstraat, waar auto's 'te gast' zijn, maar dan wel in grote getalen en met hoge snelheid...

Onze bewoners zijn al meermalen verdwaald en zelfs van de weg gereden, de onveilige verkeerssituatie maakt dat zij niet meer op de fiets durven/mogen. De route over de Lange Kleiweg is ook niet geschikt: twee maal de racebaan oversteken (bij de laan van het Haantje en bij het partycentrum) is voor hen gewoon geen doen.

Dit is niet ons eerste verzoek om iets te doen aan de onveilige omleiding (Rijnweg) en de schijnbaar willekeurige afsluitingen van fietspaden langs de Beatrixlaan. Het kastje/muur effect is al maanden in werking: brieven aan de wethouder, op verzoek mooie situatietekeningen aan een ambtenaar, fijne gesprekken bij Warmteling, proeffietsen, veel koffie en vriendelijke woorden: maar geen enkel resultaat.

Daarom nu deze noodkreet: DOE ER IETS AAN... Zet minimaal voor de komende tijd paaltjes in de Van Rijnweg, zodat scholieren, wijkbewoners èn onze helden van de Blauwe Parel veilig naar werk, sport, dagbesteding of winkelcentrum kunnen. Natuurlijk betekent dit voor bewoners in de wijk Hoekpolder overlast, ook zij zullen zich dan in de dagelijkse files op en rond de Beatrixlaan moeten voegen, maar zoals ik in het begin van dit relaas al schreef – daar zijn nog veel meer Rijswijkers de dupe van....

Het moet mij nog van het hart dat ik deze brief met grote tegenzin schrijf: ik ben inmiddels zo ver dat ik er eigenlijk al van overtuigd ben dat uw Raad over het onderwerp zal vergaderen en vergaderen, de boel over de zomervakantie heen zal tillen, daarna nog eens vergaderen, net zo lang tot we weer een jaar verder zijn, er niets gebeurd is en alles 'vanzelf' voorbij is gegaan.

Ik voel mij als inwoner van Rijswijk niet gehoord en ik vind het onbegrijpelijk dat deze gevaarlijke situatie blijft voortbestaan. Het landelijke credo 'Zo gefietst' geldt blijkbaar niet in Rijswijk...

 Rijswijk, 15-5-2023 (<https://www.deblauweparel.nl/>)