

## Bijlage

### Citaten van mensen

- Mijn vader ging met zijn neef in het donker de baby in een schoenendoos achter de kerk begraven.
- Op die plek liggen de "duveltjes" begraven.
- Mijn moeder heeft er haar hele leven last van gehad, ze heeft er nooit over kunnen praten.
- Je doet dit niet alleen voor jezelf maar ook voor al die vrouwen die geleden hebben onder het verleden met een ongedoopt kind...
- Mijn vader mocht niet vertellen van de pastoor waar het begraven lag. Hij stopte altijd bij een bepaalde plek als we naar de begraafplaats gingen.
- Een vrouw vertelt over een goede kennis van haar die twee doodgeboren kinderen heeft gekregen. De oudste heeft ze niet terug kunnen vinden. De jongste gelukkig wel.

Door deze ervaring heeft ze op haar reizen verhalen verzameld over dood geboren en ongedoopte kinderen. Zo begraaft men in Armenië ongedoopte kinderen aan de ingang van de kerk. Lopen er genoeg gelovigen overheen, dan komen ze uiteindelijk uit het "voorgeborchte" naar de hemel. Ze vertelde dat ze er twee keer overheen had gelopen.