

Druten, september 2020

Onderwerp: Burgerinitiatief; Buiten de muren begraven.

Geachte dames en heren,

Wij zijn Marietje Gerritsen en Prisca van Egmond, de initiatiefnemers van dit burgerinitiatief.

Sinds 1830 is de gemeente Druten eigenaar van de grond naast de R.K. begraafplaats aan de Molenstraat.

Op deze plek werden ongedoopte kinderen begraven en anderen die volgens de toen geldende norm geen plek in de hemel verdienden. Inmiddels zijn de ideeën daarover gelukkig veranderd, maar blijft de gemeenschap zitten met dit stukje erfgoed.

Hier zit veel pijn, verdriet, schaamte en schuldgevoel bij de oudere generatie die hiermee direct of indirect te maken hebben gehad. Er wordt veelal over gezwegen. (zie ook de bijlage)

Door de laatste rustplaats op te knappen, geef je een stuk erkenning en daarmee hopelijk rust voor de nabestaanden die nare ervaringen hebben op dit gebied.

Want als men deze plek bekijkt met zijn vervallen muur, opschot en onkruid, in wat voor een erbarmelijke staat het verkeert, dan bekruipt je een gevoel van schaamte.

Dit is tevens de reden dat wij, Marietje en Prisca vinden dat er wat aan moet gebeuren en met ons vele anderen. Wij hopen dat de gemeente dit oppakt en hier actie op onderneemt.

Concreet willen wij dat er geld vrij gemaakt wordt om;

- Muren te herstellen,
- Een opening naar de grote begraafplaats komt, zodat het onderdeel daarvan wordt,
- Een monument/gedenkhoeck komt.
- Deze plek een mooie opknopbeurt krijgt, dus opschot en onkruid eruit, grind met een stenen pad wat bloemen en vaste plantjes erin.
- Een of twee zitbankjes.

Kortom, deze plek tot een plaats kan worden waar men met liefde en respect kan gedenken..

Was getekend,

Prisca en Marietje.

Bijlage 1, persoonlijke ervaringen.

Bijlage 2, handtekeningen