

Geachte leden van de gemeenteraad,

Mijn naam is Hylke Thiry en sinds oktober ben ik, samen met mijn vrouw, de troste eigenaar van Pistache Mixstore op het Eiland in Zwolle. Wij zijn deze winkel gestart omdat wij als bewoners van het Eiland graag een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van de stad en natuurlijk een goede boterham willen verdienen.

Graag wil ik jullie vanavond vertellen hoe mijn ervaring. als nieuwe winkelier, is met jullie, de gemeente Zwolle.

Mijn ervaring met de Gemeente Zwolle bestaat uit twee delen.

Aan de ene kant de ambtenaren die ons op alle mogelijke manier ons hebben geholpen met vergunningen, ideeën etc om de opening van onze winkel zo soepel mogelijk te laten verlopen. Niets dan lof voor de ambtenaren van de gemeente Zwolle

Aan de andere kant de Zwolse Politiek. Hierin ben ik toch enigszins teleurgesteld. Daar zal ik wat meer over vertellen

Ik hoor vaak de term, Samen maken wij de stad, De Regio Zwolle is een van de beste economische regio's van Nederland.

Als nieuwe winkelier wil ik daar graag aan bijdragen door leuke evenementen te organiseren, een spraakmakende winkel neer te zetten en toeristen die naar Zwolle komen te ontvangen op tijden dat ze ook in Zwolle zijn. Hier hoort ook de zondag bij.

Dat is ook de reden dat ik mij heb aangesloten bij het Collectief Vrij Ondernemen Zwolle. Ik wil zelf bepalen wanneer ik mijn winkel open doe en wanneer niet. Ik wil ook de mogelijkheid hebben om op zondag een event te organiseren wat nieuwe bezoekers naar Zwolle trekt. Kortom, ik wil mijn winkel open doen op de tijden dat mensen vrij zijn.

Inmiddels hebben we ruim 6000 handtekingen verzameld van inwoners die ons collectief ondersteunen.

Verder hebben we met het collectief met alle politieke partijen gesproken en ik dit is hiervan de uitkomst:

De VVD, D66 en PvdA gaven aan achter onze eis van vrijheid van ondernemen te staan. We voelden ons gesteund door deze partijen.

Waar is jullie standpunt gebleven? Hoe geloofwaardig en betrouwbaar zijn jullie als politici dat jullie nu toch een ander standpunt innemen?

De Christen Unie is altijd duidelijk in haar standpunt geweest.

Maar ook daar wordt nu wel op een bijzondere manier van afgeweken. Wat is het verschil tussen een boodschap doen in de supermarkt op zondag en bij mij in de winkel

een t-shirt kopen? Waarom voor de werknemers van een supermarkt geen zondagsrust en voor de detailhandel wel?

De supermarkten mogen nu open op zondag en wij als winkeliers, die voor een groot gedeelte de stad moeten maken worden afgescheept met maar 3 extra koopzondagen.

Dit is voor mij een grote teleurstelling en hoe moet ik dit uitleggen aan mijn klanten die gewend zijn om in andere steden wel te winkelen op zondag?

Gisteren hebben we het Outdoor Food Festival georganiseerd, op een koopzondag. Samen met de Boekenmarkt, Zwolle Unlimited en het Wijnfestival. Iedereen wil dit organiseren wanneer de winkels open zijn

Een leuke dag maar te veel evenementen op een dag. Volgende week zondag is er niets te doen in Zwolle.

Samen maken we de stad? De Regio Zwolle een topregio? Jazeker, maar op zondag even niet...