

From: [Alet Boukes](#)
To: [Raadsgriffie](#)
Cc: redactie.swollenaer@brugmedia.nl; zwolle@destentor.nl; info@weblogzwolle.nl
Subject: open brief aan college en raad der gemeente Zwolle
Date: donderdag 28 juni 2018 18:23:26
Attachments: [In de Nederlandse taal kennen we nog de uitdrukking.docx](#)

Geacht leden van het college ven B en W en geachte leden van de Zwolse gemeenteraad,

Bijgevoegd stuur ik u een open brief om u op een bijzonder feit te wijzen.

Op 23 oktober 2018 aanstaande is het precies 400 jaar geleden dat een schoolmeester en zijn vrouw het Zwolse burgerrecht verkregen. Het betreft hier een bijzondere burger, wiens verdienste noch nagalmt in een zegswijze in onze taal.

Naar mijn idee niet iets om zomaar aan je voorbij te laten gaan als trotse stad, dacht ik. Eens te meer omdat de Zwolse magistraat (met uw voorgangers, dus) ook nog zaken deed met deze bijzondere burger.

Als bijlage ook nog een advertentie uit 1633! waarbij zijn zoon als boekhandelaar, reclame maakt voor een boek door zijn vader geschreven.

Ik stuur deze brief in afschrift aan de pers, zodat alle Zwolse burgers er ook kennis van kunnen nemen.

Met een vriendelijke groet,

Alet Boukes

(Oud raadslid, oud stadsdichter, maar bovenal betrokken burger van deze oude, vitale stad)